



hoe't globaal reilde en zeilde  
de jaren door....!



KRONIEK van een fanfare in  
haar verbondenheid met het  
dorpsleven!

Uitgegeven ter gelegenheid  
van het 60-jarig bestaansfeest  
van „Moed en IJver”.

Blitterswijck, Pinksteren 1978.



## TEN GELEIDE

L.S.

Voor U ligt "Hoe 't globaal reilde en zeilde, de jaren door...."!

De verwevenheid van 'n dorpsfanfare en drumband, met practisch 't héle dorpsleven, leverde bij de voorbereiding van 't diamanten bestaansfeest van "Moed en IJver", 't idee, om bij gelegenheid daarvan, 'n jubileumwerkje te doen uitgeven, waarin niet alléén de voornaamste wapenfeiten van de vereniging zèlf (als ook die van haar geachte voorloopster) aan bod zouden komen, doch meer speciale aandacht besteed zou worden aan de nòg te achterhalen, belangrijkste dorpsgebeurtenissen uit al die jaren—welke met plezier vocaal en instrumentaal opgeluisterd werden—en deze dan via 'n aantal foto's nog eens te laten hèreleven, en aldus voor 't nageslacht vast te leggen!

We hopen van harte, dat U er vreugde aan zult mogen beleven en óók, dat onze huidige jongeren over een x aantal jaren met interesse nog eens zullen nagaan hoe 't er "vroeger" zo'n beetje toeging—en hoe 't er uitzag hier!

Terzake! Elk muziekgezelschap, dat zich zelf respecteert, zal er naar blijven streven "op peil" te blijven en... derhalve regelmatig op concours gaan; al is dit dan ook niet zo héél erg interessant en kost 't ontzaggelijk veel opoffering van dirigent en leden! En... làng niet altijd zit die vurig verbeide promotie er in! Of dit de enige methode is 't peil van 'n muziekvereniging te testen blijft—en zal 't voorlopig nog wel blijven ook—een ópen vraag, waarop we hier dus niet dieper ingaan!

Edoch! Minstens even belangrijk vinden wij—zonder afbreuk te doen aan 't in vorige alinea's gestelde—alle mogelijke plaatselijke evenementen van enige betekenis, muzikaal op te luisteren! 't Komt de leefbaarheid van 't dorp ten goede! 't Hóórt d'r gewoon bij!

Besluitend zouden wij nog eens willen stellen:

Inwoners van Blitterswijck! Hartelijke dank voor Uw sympathieke instelling jegens "Moed en IJver"; hetgeen zich—de jaren door—o.m. steeds weer manifesteerde bij de trad. donateursronden, recepties en niet te vergeten bij de gehouden uniformen—en instrumentenacties!

Onze huidige—doch ook onze vroegere dirigenten; instructeurs; leden; bestuurs—en comitéleden; alsook alle drumbandcoaches (vanaf 1960 tot heden toe); cult. adviseurs enz.—ook U allemaal, BEDANKT voor Uw inzet!

U, dames en heren sponsors die ons deze uitgave mogelijk maakte, evenzeer HARTELIJK DANK! Zonder U hadden we 't niet aangedurfd!

Hopen voorts graag op 'n regelmatige aanwas van fanfare en drumband, opdat "Moed en IJver" haar dienende taak binnen de gemeenschap zal kunnen blijven vervullen! Spreken tevens de wens uit dat de vereniging óók in de kómmende jaren, op aller sympathie zal mogen blijven rekenen! "Moed en IJver" blijft bereid, èn voor 't dorp paraat!



'n Stijlvol jubileumfeest zij U allen van harte toegewent!

Op naar de volgende mijlpaal!

Blitterswijck, Pinksteren 1978

Namens 't bestuur van "Moed en IJver"

## GEDENKEN!!

Bewonderenswaardig is de energie, de moeite en de tijd, die de samenstellers van dit gedenkboek besteed hebben om ons een blik te gunnen in het recente verleden van Blitterswijck; het dorp, dat voor hen, die er geboren en getogen zijn, zo dierbaar is, en dat voor hen, die er kwamen wonen—zeker mettertijd—dierbaar zal worden!

Het terug zien en lezen van herinneringen—van een stuk leven van onszelf—zal velen van ons goed doen! Dat waren wij! Zó hebben wij geprobeerd te leven in onze "Heerlijkheid"! We hoeven er ons niet voor te schamen; in tegendeel! Het is weliswaar klein, maar dan ook des te dierbaarder voor ons!

De aanleiding voor het uitgeven van dit gedenkboek is het zestig-jarig jubileum van onze fanfare "Moed en IJver"! Bijna een hele mensenleeftijd heeft die fanfare onder ons geleefd; de vele gebeurtenissen in ons gemeenschapsleven opgeluisterd en méér leefbaar gemaakt! We willen deze mannen en vrouwen, die dit mogelijk maakten en nog maken, hier dan ook speciaal dankbaar gedenken! Ze deden en doen dit niet alleen voor de muziek; maar ook uit liefde voor ons; ons dorpsleven op allerlei gebied; in de kerk en daarbuiten! Ze hebben God en medemens geëerd met wat zij goed kunnen; het maken van goede muziek!

De geschiedenis van het dorp Blitterswijck gaat terug tot in het verre verleden!

De oudste bron, die de naam Blitterswijck vermeldt, dateert uit 1299! De naam zelf duidt op een nog veel ouder verleden! Volgens sommigen gaat hij terug tot de tijd van de Romeinen: *Bi litoris vicus*; de wijk of de plaats van de tweede loswal! De opzet van dit gedenkboek wil niet zó ver teruggrijpen; doch het meer recentere verleden aan ons tonen!

Hieruit zal het saamhorigheidsgevoel; de idealen; het meeleven in vreugde en verdriet voldoende naar voren komen! Hoe een kleine kern een leefbare kern is, en blijven kan; als ook wij ons daarvoor inzetten door er te zijn en te leven voor die ander naast me; de buurman; de buurt; het dorp! Dat, wat door de vele eeuwen heen dit dorp gemaakt heeft tot een aangename leefgemeenschap, kunnen wij uit dit gedenkboek een beetje zien en leren! Daarop dóór te bouwen, zal ons ideaal zijn en blijven! Misschien dat dit ook wel het enige menselijke—en het enig mogelijke ideaal voor ons in deze gemeenschap is; want de mens is een deel van zijn verleden, zoals de dichter het zo mooi zegt:

"in het heden ligt het verleden; in het zijn wat komen zal!"

Gezond streven naar een toekomst zal dán slechts kunnen, als we het verleden met ons méédragen!



Zo is iets gedenken méér dan een herinnering alléén!  
Het is iets van het hédén; dat ons voeren moet naar de toekomst!

Dr. Alb. Raymaeckers;  
pastoor

Als een jubilerende vereniging een ' gedenkboek ' uitgeeft hoort men toch vaak de opmerking: moet dat nou; is dat het geld wel waard?

Ik antwoord op een dergelijke vraag zeer positief: ja, een dergelijke uitgaaf is zéér belangrijk! Een dergelijke uitgaaf bevat een enorme brok geschreven en ongeschreven informatie, welke te zijner tijd bijzonder dienstig kan zijn voor de geschiedschrijving. Ook bijzonder dienstig kan zijn voor het verstaan en het begrijpen van bepaalde situaties in gemeenschappen.

Gaarne betuig ik de samenstellers van het voorliggende historische overzicht bijzonder veel dank voor de vele moeiten welke zij belangeloos hebben opgebracht, daarbij een enorm belang dienend van de dorpsgemeenschap Blitterswijk en de gehele gemeente Meerlo-Wanssum.

Moed hebben de samenstellers gehad toen zij het initiatief namen :IJver hebben zij moeten hebben om het eenmaal genomen initiatief te realiseren.

Moge hun Moed en IJver ertoe bijdragen het 60-jarig bestaansfeest van de fanfare Moed en IJver nog meer reliëf te geven!



Drs.M.J.A.R.Dittrich,  
burgemeester van Meerlo-Wanssum.

## NAMENS DE ERE-LEDEN!

Gaarne wil ik-mede namens de ere-leden-even aandacht schenken aan 't gedenkboek t.g.v.het 60-jarig bestaansfeest van fanfare "Moed en IJver"!

Uit 't concept-manuscript mocht ik ervaren, dat het tegelijk 'n flink stuk geschiedenis bevat van ons dorp!

Onze fanfare die bij practisch alle feestelijke evenementen 'n muzikale begeleiding verleent, is onverbrekkelijk met 't dorpsgebeuren verbonden!

Door de jaren heen-en vooral op de critieke momenten, wanneer 't voortbestaan van het gezelschap in gevaar dreigde te komen-stond de gehele bevolking volkomen eendrachtig bereid om haar financieële-en morele steun te geven!

Een dorpsgemeenschap zonder"de Muziek"kan men zich practisch niet voorstellen!Dit gedenkboek toont dan ook overduidelijk de steeds weer terugkerende activiteiten in 't leefpatroon van onze leefgemeenschap,waarin de fanfare actief is!

Diegenen die vanaf de oprichting de ontwikkeling in deze voor-bije 60 jaren tot heden hebben mogen beleven,zullen moeten ge-tuigen,dat-hoe spontaan bij de oprichting de gehele bevolking heeft bijgedragen en al de verdere jaren door bereid was steeds financiële steun te verlenen-dat het toch steeds enkelen waren die door een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen de vaak moeilijke situatie's wisten op te lossen!

Een tijdperk van 60 jaren is te groot om daarover hier in de-tails te treden!De voor U liggende uitgave geeft dit trouwens héél duidelijk weer!

De samenstellers daarvan-en al diegenen die bijdroegen aan 't totstandkomen ervan-hierbij nog eens hartelijk bedankt voor dit mooie initiatief!Immers;niet alleen voor dit 60 jarig fanfare-jubileum;maar vooral ook voor de geschiedenis is er 'n flink stuk vastgelegd van 60 jaren van deze;ook voor ons dorp zo belangrijke 20 ste eeuw!

We zijn er zeker van,dat ook vele oud-inwoners die reeds vele jaren uit Blitterswijk vertrokken zijn,met belangstelling hiervan kennis zullen nemen en met plezier een exemplaar voor hun boekenkast zullen willen verwerven!

Als beschermheer wens ik-mèt alle ere-leden-'t bestuur;dirigenten en leden van fanfare en drumband geluk met 't diamanten jubileum;pro-ficiat met het gedenkboek en véél succes met het feest en eveneens voor de toekomst!

H.J.Franssen;beschermheer  
-v.m.president!



\* Fr.Cremers



\* A.Jochijms



\* M.Linskens



\* J.Reijnen



\* A.Rongen



\* H.Weijs



\*(H. J. Franssen)

## NAMENS DE DORPSGEMEENSCHAP

Het is voor mij een grote eer 't voor U liggende gedenkboek, namens de dorps-gemeenschap, van een begeleidend woord te mogen voorzien!

Allereerst een wèlgemeend en HARTELIJK PROFICIAT aan de jubilerende muziekvereniging, met de thans bereikte mijlpaal! Alle reden om er 'n echt muziekfeest van te maken voor iedereen! Maar óók alle reden voor ons, als inwoners, het jubilerend gezelschap-óók hierbij-nog eens oprecht dank te zeggen voor de wijze waarop het zich-de jaren door-van haar taak heeft gekweten, en aldus 'n flinke steen bijdroeg tot de leefbaarheid van ons dorp!

60 Jaren dorpsfanfare! Wát een tijd! Zéker, als men daarbij ook nog eens de vóór-geschiedenis in aanmerking neemt!

We vinden 't vaak allemaal zo gewóón, dat fanfare en drumband uitrukken, wanneer er weer eens wat van betekenis te doen is! 't Hóórt d'r gewoon bij! Tóch wil ik graag mijn grote waardering uitspreken voor de inzet door allemaal die bestu-ren, dirigenten, leden en comité-leden in al die jaren steeds weer aan de dag gelegd, om 't geheel te laten functioneren!

't Kostte vaak véél opoffering; tijd... en financiële zorgen! Denk maar eens aan die investeringen die steeds weer gedaan moesten worden voor aanschaf, resp. aanvulling, van instrumenten en uniformen!

Er is echter nòg een gegronde reden m.i. om de jubilerende vereniging geluk te wensen; en wel met de uitgave van dit fraaie gedenkboek! Niet alleen te feliciteren, maar ook te danken dáárvóór! Met ontzaggelijk véél moed en ijver moet er m.i. gewerkt zijn aan de samenstelling daarvan! Men is erin geslaagd ruim 100 jaar dorpsleven via een groot aantal foto's nog eens de revue te laten passen en aldus voor 't nageslacht te bewaren!

Het is echt niet de oude zangvereniging, fanfare of drumband alléén, die hierin naar voren komen; doch practisch 't héle dorpsgebeuren krijgt zéér ruime aandacht! Men kón dit doen, omdat juist 'n muziekvereniging zo nauw met dat hele scala van dorpsbelevissen verweven is!

't Is een uitgave geworden die er zijn mag, en héél zeker grote waarde zal blijven houden; óók voor 't nageslacht! Lezing hiervan beveel ik hierbij van harte aan!

Bestuur, instructeurs en leden van fanfare en drumband!  
Namens de dorpsgemeenschap:



- Andermaal PROFICIAT met Uw jubileum en DANK voor aller inzet!
- Blijf Uw devies "Moed en IJver"-ook in de komende jaren trouw; en ik garandeer U dat 't hele dorp achter U blijft staan; en U graag die morele- en ook financ. steun, waarom gevraagd moet worden- en waar U recht op heeft- zal blijven geven!
- Véél succes voor de toekomst!

M. Theeuwen;  
voorz. Comité van Samenwerking.

## "TOT GOED BEGRIP"

Hierbij treft U aan 't verhaal van 'n dorpsfanfare;incl.haar vóórgeschiedenis!

Basisgedachte was zeker niet,om in alle toonaarden te benadrukken,hoe goed 't wel allemaal ging met 't muziek-en drumbandgezelschap;òf tot welke prestaties men wèl of niet kwam!

Evenmin hadden we de pretentie 100% volledig te zijn-zelfs te kunnen zijn-in de relevering van de voornaamste gebeurtenissen in 't dorp,of binnen de vereniging zelf!

't Vooroorlogse archief ging nl.in de tweede wereldoorlog gehéél verloren! Dankbaar hebben we bij de samenstelling van deze kronieken dan ook gebruik gemaakt van hetgeen door ere-lid A.Jochijms rond 't gouden bestaansfeest destijds beknopt werd opgetekend,en mochten we dit-via 'n aantal gesprekken met diverse inwoners die ooit,al of niet van meer nabij bij de fanfare resp.drumband of 't dorpsleven betrokken waren-nog wat aanvullen!

Ook putten we-eveneens met dank-uit hetgeen secretarissen vóór ons(uit de na-oorlogse periode) aan gegevens achterlieten,en werkten we een en ander nog wat verder uit,mede ook aan de hand van 't eigen geheugen,plakboeken e.d.

Waar 't in feite om ging was dit:

a.De geschiedenis van fanfare en drumband(Incl.voorloopster)zo ver mogelijk trachten te achterhalen en vast te leggen voor 't nageslacht!

b.Tegelijkertijd-d.w.z. mèt de relevering van de voornaamste dorpsgebeurtenissen-waar 't gezelschap muzikaal bij betrokken was-deze zo mogelijk nog eens in foto's te laten hèreleven!

c.Een compositie maken uit 't op dit moment hier en daar nog beschikbare, schaarse-maar daarom juist zo kòstbare-foto-materiaal(vooral uit de vroegste periode)en samenvatten onder 'n rubriek "Herinneringen in oude;nieuwere-en nieuwste plaatjes"!

Ongetwijfeld bevat deze uitgave voor de meeste van onze huidige inwoners(als-ook oud-dorpsgenoten)veel interessante-en wellicht zelfs erg dierbare-prentjes.

Als U vreugde aan dit jubileum-werk mag beleven,en 't vooral ook wilt bewaren, zo vinden wij de moeite van 't samenstellen al beloond!Bovendien is er 'n stukje dorpsgeschiedenis aan de vergetelheid ontrukkt!

Met dank ténslotte voor alle toegestane gesprekken;ter leen ontvangen foto's; de medewerking van 'n amateur-fotograaf en niet te vergeten voor de sponsoring van 't geheel-waardoor 't allemaal mogelijk werd-starten we 't verhaal!

LEEST en KIJKT U MEE??

DE OUDE ZANGVERENIGING

(Periode 1865-1918)



De overlevering wil, dat zangvereniging "Moed en IJver" waaruit dus in 1918 de fanfare ontstond-op 'n schone lentedag in 't jaar 1865, werd opgericht!



(Meester Fr. Janssen)

Blitterswijck kende destijds als hoofd der school een zekere meester Fr. Janssen! Hij woonde in 't schoolhuis, bij de school van toen; bij de ouderen beter nog bekend als "de alde schòl" en waar thans "de alde kleuterschòl" (jeugdgebouw) aan de Maasweg staat! Het moet dát hoofd der school geweest zijn, welke-samen met "de rentenier" uit die tijd; ofte-wel ene Antoon Henckens-'t initiatief tot oprichting van een zangvereniging nam!

Deze 2 inwoners staken de koppen-met nòg enkele mensen, en op diverse bijeenkomsten-bij elkaar en.. ..zangvereniging "Moed en IJver" was geboren!

't Eerste bestuur werd gevormd door:

- Antoon Henckens-reeds eerder genoemd-als president ( waar nu Fons Cremers van de Kerkstraat)
- Gérard Hermans (Bommans'Boer" waar nu Sef Hermans v. d. Jan Franssenstraat)
- Johannes Volleberg ("Pruusboer" waar tot voor enkele jaren Doërus Hendrix en Drika woonden, en thans v. Loenhout, in de Korte straat!)
- Huub. Keisers (waar nu Sjaak Verberkt van de Antoniusstraat)

De eerste dirigent werd de al eerder genoemde meester Janssen! (schoonvader van de vroegere koster Hendrikus Zegers!) Hij had er verstand van, en sloofde zich letterlijk uit voor z'n nieuwe vereniging! Schreef meestal zélf de stukken ook nog! Er werd-vól enthousiasme-vlijtig gerepeteerd, en al vrij spoedig stond men zelfs gunstig bekend in 't Noord-Limburgse! Vele festivals buitendorps werden bezocht; en vele ook zelf georganiseerd! Van een aandachtig gehoor was men vrij-wel steeds verzekerd!

Eén van de eerste zanghulden die men bracht gold pastoor Philip de Lom de Berg bij gelegenheid van zijn 40jarig priesterfeest in 1865-vlak na de oprichting dus-en een jaar daarna bij de installatieplechtigheid van burgemeester Kelle-naers!

Moed en ijver bezielde de leden , en óók de dirigent! Van hem is o.m. nog bekend, dat muziek lezen als mee van 't belangrijkste vak op school gold! Stok en tabaksbuil schijnen in die dagen als gevreesde "folterwerktuigen" gezien te zijn door die knapen, welke op dát stuk niet àl te goed hun best deden!

In 1867 trok men vol goede moed naar 'n festival in Velden! 't Ging geweldig! Een 100% gunstige beoordeling en... 'n fraaie herinneringsmedaille waren 't resultaat van vele repetities! Zo'n medaille wilde al wat zeggen toen! Uitbundig werd er-overgelukkig als men was met 't behaalde succes-gefeest, en 't eerste hanengekraai moet reeds verstomd geweest zijn, toen men (per huifkar) in 't dorp terugkeerde! Zoals te doen gebruikelijk werd 't eigenlijke feest s'anderdaags plaatselijk voortgezet! 't Werd gevierd!

Het was bij die gelegenheid ook dat president Antoon Henckens aan de succesvolle prille zangvereniging 'n vaandel schonk!

Dit vaandel nu, werd-via bemiddeling van textielhandelaar Jos.Clevers Azn.(waar nu Joep von der Haar gevestigd is)-gekocht bij de firma Weijenberg in Kevelaer

Deze heer Clevers, alsook president Antoon Henckens, en bestuurslid Gérard Hermans, viel de eer te beurt dat fraaie verenigingssymbool in Kevelaer te gaan afhalen! Men dééd er zijn tijd over...!

Juni 1870 overleed pastoor Ph.de Lom de Berg-welke hier als parochieherder fungeerde sedert 1836-en 't lijdt geen twijfel of de vereniging bewees hem 'n laatste vocale eer!

'n Maand later luisterde men de feestelijkheden op rond de installatie van pastoor van Boekel!(tot voordien pastoor in Geijsteren!)

De jaren vervlogen, doch de zangvereniging bleef zich gewoon van haar taak in de gemeenschap kwijten!

Bij vrijwel alle evenementen van enige betekenis werd 'n zanghulde gebracht! Moest zulks in de avonduren vallen, zo gebeurde dit bij 't romantisch licht van fakkels!

't Blééf goed draaien! Practisch elke maand werd er ook nog 'n uitvoering gegeven in een van de plaatselijke café's!(en dat waren er nogal wat in die tijd!)

Oók bleef men trouw deelnemen aan festivals in de hele omtrek, of organiseerde men zelf een zangers-dag; concert-of toneelavond! Want...de verenigingskas had-óók destijds reeds-af en toe 'n opkikkertje héél hard nodig! Subsidie-regeling-en kende men nog niet natuurlijk!

11Dec.1875 werd de zangvereniging in rouw gedompeld! Die dag overleed nl.plot-seling haar geliefde president en oprichter, Antoon Henckens! Uiteraard deed men deze sympathieke en vrijgeveige praeses op gepaste wijze uitgeleide! Van hem is o.m.nog bekend, dat hij-naast hetgeen hij allemaal voor de zangvereniging deed -ook een groot weldoener voor de parochiekerk was! Zo schonk hij b.v.'t orgel; 'n kelk; missie-kruis en 'n prachtig Maria-altaar met alle bijbehorende attributen! 't Gedachtenisprentje is wel "versleten"; doch nog nèt leesbaar!

Gérard Hermans kreeg 't presidentschap op zijn schouders, en werd rond de jaren 1885 weer opgevolgd door Martinus Schraven!

Op 25 Mei 1885 hield men een groots opgezet openluchtconcert, waarbij ook de fanfare(destijds nog harmonie) van Broekhuizenvorst en Oyen optrad; en wel met de stukken: "Polonaise" van L.van Lokven en "Galope" van Bartholomeus!

24 Juli 1887 trad zangvereniging "Moed en IJver" officieel toe als lid van "de Maasbond"!

Uit de vergeelde notulen van deze bond mochten we lezen, dat de officieële aan-

melding bekrachtigd werd door de handtekeningen van:

-M.Schraven ;president

-Fr.Janssen ;dirigent

In zekere zin kan men stellen, dat"de Maasbond" eigenlijk de voorloopster was van de huidige muziekfederatie Linker Maasoever!(Feli-Maas)

In 1888 was men reeds aan de beurt om in het kader van genoemde Bond 'n festival te organiseren!Bekend is nog,dat in elk geval Broekhuizenvorst en Oyen acte de presence gaf;doch heel zeker zuller er méérdere-zowel fanfares alsook zangverenigingen-opgetreden zijn!

Datzelfde jaar-1888 nog steeds-luisterde men met veel verve de feestelijkheden rond 't gouden priesterjubileum van pastoor van Boekel op!

't Bleef gewoon dóórgaan!Ups en downs wisselden zich af!'t Ene jaar ging 't beter dan 't andere!Héél normale zaak overigens!

In 1890 gonsde 't van feestgedruis rond 't zilveren bestaansfeest van de eigen vereniging!Ook destijds gold héél zeker"men moet de feesten vieren zoals deze vallen"!



(Burgem.van Haeff)

In 1895 mocht men weer eens 'n concert in "Maasbond" verband op pootjes zetten en wel in de feestwei op "den Steenakker"(waar nu W.Gielen,Mgr.Martensstraat woont!)

Interessant was 't uit de oude stukken van de "Maasbond"te vernemen,dat 't fraai zomerweer was die dag-althans na de middag-;véél belangstelling en..... dat de entree-opbrengst bedroeg f 46,05!!!

De"Maasbond"als zodanig was echter-alle goede bedoelingen ten spijt-geen héél erg lang bestaan beschoren!Werd 11.4.1898 nl.reeds ontbonden!

Plaatselijk, alsook de in de regio, gingen de bestaande verenigingen normaal verder!

In 1897 werd o.m. een grootse zanghulde gebracht aan burgemeester van Haeff, welke burgemeester Kellenaers was opgevolgd!Gróót feest!

Nog héél weinigen kunnen zich vaag herinneren, dat men medewerking verleende aan 't diamanten priesterfeest van de intussen hoogbejaard geworden pastoor van Boekel; en wel in 1898!

De diamanten jubilaris ontving bij dit heugelijk gebeuren "de witte bef" en een Koninklijke onderscheiding!

't Moet o.i.wel aan 't feit gelegen hebben, dat de parochie destijds ook over 'n kapelaan beschikte(kapelaan Jonkers)dat genoemde "bone pastor"'t zolang kon volhouden in z'n functie!

Zoals U hiernaast ziet, poseerde de zangvereniging rond 1898-naar alle waarschijnlijkheid in 't uit vroegere jaren nog bekende laantje in't "Poelenbos"-voor de fotograaf!

't Gebeurde echt niet elke dag toen!

Als U eens heel goed op die foto kijkt kunt U mogelijk hier of daar nog wat bekende "trekjes" ontdekken!!!



(De zangvereniging rond 1898)

't Zal echter niet meevallen!'t Is dan ook al wel héél erg lang geleden!!

Begin Januari 1904 kwam-op zéér hoge leeftijd(92)-'t afscheid van pastoor van Boekel!Uiteraard begeleidde de zangvereniging hem-als dank voor zijn jaren-lange zorg om de hem toevertrouwde kudde-op zijn laatste tocht!

We zouden 't niet geweten hebben als ere-lid Toon Jochijms Sr. zich dit niet, en nog zo helder, wist te herinneren!Hij was destijds nl.misdienaar, en toen de overleden pastoor in de oude pastorie(in de linker voorkamer)bovenaarde stond, moest hij met zijn jonge collega's 3 x per dag met 't wierooks-vat 'n laatste eer gaan bewijzen!

Ca.2 maandjes later-Maart 1904-was 't wéér feest, en gaf men de installatieplechtigheid van de Z.E.Heer M.van Opbergen, die als pastoor van Wellerlooi naar hier"promoveerde", 'n feestelijk tintje!

't Was echter niet altijd feest in 't "dèrp"!

In 1905 n.l.was er groot feestgewoel op "de Hei". (thans Oyenseweg)De echtelieden Arn.Smits-Vermeulen (Destijds nog in't oude huis, waar in latere jaren de fam.Herm.Pijpers-"Piëpers'Màn"-) vierden er hun gouden huwelijksfeest!

'n Zanghulde voor een dergelijke mijlpaal, werd natuurlijk met plezier gebracht!



(pastoor M.van Opbergen)

't Is wel akelig lang geleden;maar als U goed op de foto kijkt op de navolgende pagina, zult U merken, dat er van de poserende gasten nog enkele in leven zijn!En.....ze weten zich het te herinneren ook!

Enkele jaren later-  
in 1908-toog men  
andermaal naar  
"de Hei"! Dit-  
maal naar de fam.  
Cremers op "Wijn-  
hoverhof"! Pleeg-  
zoon Gérard Mar-  
tens(v.d.missio-  
narissen van  
Scheut) droeg nl.  
zijn eerst H.Mis  
op hier!

Reden genoeg, om  
ook dát feest-resp  
heugelijke feit  
met de nodige en  
passende vocale  
luister te omgeven



(Gouden huwelijksfeest echtpaar Arn.Smits-Vermeulen)

Niemand kon 't voor-  
zien;doch 't zou nog 22 pioniersjaren in de Philipijnen gaan duren voordat men  
de neomist voor een vacantie terug zou zien hier!



(Pater G.Martens)

Uit 1908 weet men zich ook nog te herinneren de  
hulde aan 't gouden echtpaar de Koning (in 't  
huisje, dat vroeger tegen huize de Swart aan ge-  
bakken zat! U kunt 't nog zien op de foto op pagi-  
na 46!

In 1910 andermaal 'n gouden bruiloft! Jammer ge-  
noeg ook daarvan geen foto beschikbaar!  
Ditmaal werd 't echtpaar Hoedemaeckers ("den alden  
Hoëd"-waar nu P.v.d.Water, Langstraat woont) be-  
zongen, en mee befeest!



Datzelfde jaar droeg meester Janssen-moe en oud ge-  
worden als hij was-de dirigeerstok over aan Jan  
Vissers(de 1e secretaris van de in 1906 opgerichte  
Boerenbond.Waar nu de fam.G.Tax-Beterams,Mgr.Mar-  
tensstraat woont!) De huidige Jan Vissersstraat  
is naar hem genoemd!

(Dirigent  
Jan  
Vissers)  
-12-

Omstreeks 1910 werd president M.Schraven opgevolgd door Jacob Keijsers; bij de oudere inwoners beter nog bekend als "Keizer Jacob"! Hij woonde in 'n oud Brabants'boerderijtje (met z'n zus "Marijke") op de terp waar de kinderen Cremers in 1937 nieuw bouwden; en momenteel ere-lid Frans Cremers woont! Hij was eveneens vele jaren Koning van 't St. Anthonius-Gilde!

Aan de bestuurstafel hadden inmiddels ook plaatsgenomen:

- Alphons Cremers (Criëmers'Fons)
- Peter Hermans (Miekes'Pèt)
- Victor Reijnen (Berger Fik)

Festivals bleven regelmatig bezocht-en gehouden worden! Frans Cremers weet zich nu nog te herinneren hoe prettig 't meestal toeging daar! En Oók, dat na zo'n bezoek-b.v.aan 'n festival in Sevenum-de chauffeur van de sjees op de thuisreis de koers wel eens kwijtraakte! Of 't dan al vroeg donker of misschien wat "mistig" was???

Dan komt de eerste wereldoorlog! (1914-1918)

De eerste tijd lukte 't wel nog zo'n beetje en zo kon men in 1915 nog 'n aardig gouden jubileumsfeest op touw zetten! Onder de "paradijsboom" in de boomgaard nabij "Bommans'Boer" (waar nu Sef Hermans, Jan Franssenstraat ) werd 'n kiosk in elkaar getimmerd waarop de concerten in 't kader v.h.jubileumsfeest gehouden werden! De oorlog wilde nog niet zoveel zeggen toen!



12.4.1916 overleed oud-dirigent Meester Janssen! De leden van zangvereniging "Moed en IJver" zorgden voor 'n stijlvolle uitvaart van hun oude leermeester.

Uit 1916 leeft óók nog de hulde die men-bij fakkel-licht-bracht bij gelegenheid van de eerste H.Mis (Pater Linus Henckens O.Carm) van Pater Linus Henckens O.Carm. op 15 Aug. 1916! (waar momenteel de fam. Laar-akker!)



(Gouden paar Seures'Jan)

Uit 1917 ligt bij enkelen ook nog in 't geheugen de serenade aan 't gouden echtpaar "Seures'Jan v. d.Smele"! (bij de fam. Joh. Cornelissen-Seuren destijds, en waar nu Sraar Wolters Antoniusstraat woont!) 't Oude huis is weg!

De aanhoudende oorlogssituatie deed de vereniging natuurlijk géén goed! 't Ging zelfs eerder achteruit dan vooruit! Erg jammer; doch wél begrijpelijk overigens!

Inmiddels werd 't 1918! De bestuurderen zagen 't-omdat de fut er zo'n beetje uitgeraakt was, door alle mogelijke oorzaken-niet meer zo zitten met de zangvereniging!

Men liep met 't idee deze om te zetten in een fanfare, waarnaar in die dagen de publieke belangstelling uitging!

Tot overmaat van ramp kreeg men met "Liev' Vrouw Lichtmis"( 2 Febr.1918) tijdens de trad.concert-en toneelavond, onenigheid met zaalhouder Goossens!(In latere jaren werd 't zaal H.Reijnders, en na de bevrijding Parochiehuis)

't Liep zelfs zó hoog op, dat men in allerijl de biezen moest pakken, om enkele passen verder; in café Siebers nl.(waar nu L.Kersten, Jan Franssenstraat), de stukken, zo goed en zo kwaad als 't ging verder op te voeren!'t Ging gewoor: dóór!'t Publiek nam 't! Wat dat betrof dus geen problemen!

Maar tòch! Vóórtgaan met de zangvereniging bleek niet veel zin meer te hebben! Dirigent Jan Vissers adviseerde tenslotte de zaak maar eens heel even te laten sudderen;in afwachting van de resultaten uit de lopende onderhandelingen aangaande de oprichting van 'n dorpsfanfare!

Tot zo ver dan-globaal en voor zover te achterhalen- de vóórgeschiedenis van de huidige fanfare "Moed en IJver"!

Uiteraard;met dank aan diegenen, die hun geheugen hiervoor wilden-en gelukkig nog konden pijnigen!

Maar óók graag 'n posthume hulde aan àl die mensen, die zich-dóór de jaren heen-voor de vroegere zangvereniging inzetten, en er voor zorgden, dat de te vieren feiten een beetje opgefleurd werden, en ook dat er af en toe wat leven in de brouwerij kwam hier, ter doorbreking van de dagelijkse sleur!

DAT WAS DUS DAT !

Mogen we U nu uitnodigen voor KRONIEK II - de geschiedenis van de fanfare nl. en wel gedurende de periode 1918-1945 !

Als U even om wilt slaan?

ONTSTAAN EN LEVENSLIOP

van FANFARE "MOED EN IJVER"

(Periode 1918-1945)





ONTSTAAN EN LEVENSLIOP VAN FANFARE "MOED EN IJVER"!(periode 1918-1945)

Nadat dan 't besluit tot omzetting van de zangvereniging genomen was, werd er gedurende enkele weken practisch elke avond druk geconfereerd op de "klef" vóór huize "de Keizer",hoe men de vork nu precies aan de steel zou steken en hoe men 't allemaal zou kunnen financieren!!

In feite kan men stellen,dat de grond waarop 't huis van ere-lid Frans Cremers staat(Kerkstraat 37),voor de fanfare van historische betekenis is!Dáár immers was 't dat men tot oprichting besloot,en de eerste plannen uitgebreed werden!

De bevolking werd van 't besluit in kennis gesteld en"Keizer Jacob"begon-met véél enthousiasme-aan 'n huis aan huis collecte;want....instrumenten zouden geld gaan kosten;en véél ook!

't Was echter-dankzij de grote spontaniteit van de inwoners uit die tijd-snel geklaard!De rondgang bracht liefst f1.800 op!Nogal wat voor toen,dachten we!

De vroegere dirigent van de zangvereniging-Jan Vissers-zou ook de nieuwe fanfare gaan leiden!

Tijdens genoemde inzameling was hij voor enkele dagen op bezoek bij z'n broer in Tilburg!

Men wist hem van 't resultaat van de actie op de hoogte te brengen en hij kocht er meteen de nodige instrumenten voor bij de bekende firma Kessels aldaar!Hij was er tòch net;dus dat kwam prachtig uit!Bovendien werd 'n extra reis naar Tilburg uitgespaard!!!

Eerste Paasdag 1918 was 't weer eens gróót feest in 't dorp!

Dorpsgenoot Michèl Reijnen (Zoon van bestuurslid V.Reijnen en broer van de latere dirigent Hub.Reijnen) droeg nl.zijn eerste H.Mis op in't geboortedorp!

Jammer;doch mèt muziek,kon men 't heugelijke feit nog nèt niet opluisteren; want eerst daags daarna-tweede Paasdag dus-konden de nieuwe muziekinstrumenten aan de eerste leden uitgereikt worden! De repetities gingen vanaf dat tijdstip definitief van start!



(Z.E.Heer Mich.Reijnen)

Noten lezen kènde men;dank zij de grote inzet op dit terrein van de al eerder vermelde meester Janssen!

't Vaandel-overgenomen van de vroegere zangvereniging-hoefde alleen qua aard v.d.vereniging en jaartal(de naam was immers dezelfde gebleven)even aangepast te worden!Dit karweitje was bij de Franse zuster Trappistinnen(Lavalle)welke in die dagen nog op 't kasteel verbleven hier,in goede handen!

Men kón vooruit!De zaak was compléét!

Enthousiaste dirigent en leden; nieuwe instrumenten èn.....'n vaandel!!

't EERSTE  
FANFARE-BESTUUR !



(Jacob Keijsers)



(Frans Cremers)



(Alphons Cremers)



(Peter Hermans)



(Victor Reijnen)

't Laatste bestuur van de zangvereniging werd automatisch 't éérste fanfare-bestuur t.w.:

- Jacob Keijsers ;president
- Frans Cremers ;secretaris
- Alphons Cremers ;bestuurslid
- Peter Hermans ; ''
- Victor Reijnen ; ''

Dirigent werd Jan Vissers, reeds eerder genoemd!  
Frans Janssen jr. (onderwijzer in Bergen en zoon v.d. vroegere meester Janssen uit de zangverenigingsperiode) stond dirigent J. Vissers nog enige tijd bij als instructeur!



(Instr. Fr. Janssen Jr.)

## DE EERSTE FANFARE-LEDEN!

Herman Reijnen	(Berger Hèrm)	) bugel
Frans Cremers	(Criëmers'Frans)	) bugel
Henri Horstermans	(Horstermans'Handrie)	) bugel
Bèr Reijnen	(Nöllekes'Bèr)	) bugel
Sef Hermans	(Miekes'Sef)	) bugel
Bern.Theeuwen	(Haamèkers'Ben)	) bugel
Ser Pijpers	(Piëpers'Ser;den bèkker)	) bugel
Hub.Reijnen	(Berger Hub.)	) piston
Henri Lenssen	(Messen Thiessen Handrie)	) piston
Sjaak Reijnen	(Berger Jaap)	) tuba
Toon Jochijms	(Jochyms'Toën)	) tuba
Jean Henckens	(Dox'Sjeng)	) bas
Leon.Bovee Sr.	(Lèn Boevië)	) bariton
Lei Bovee Jr.	(Boevië ziene Lei)	) bariton
Hub.Cremers	(Criëmers'Hub)	) bariton
Wiel Vissers	(Gràd Visser's Wiel)	) alto
Toon Franssen	(Smid's Toën)	) alto
Willem Zegers	(Pètterkoëbusse Wullum)	) trombône
Toon Pijpers	(Piëpers'Toën)	) trombône
Sjaak Vissers	(Sjaak van Herman Vissers)	) trombône
Sef Bovee	(Boevië ziene Sef)	) kleine trom
Toon Hendrix	(Noldezen Toën)	) grote trom
Sjeng Schoofs	(Schuufske)	) bekkens
Henri Henckens	(Dox'Hay)	) vaandeldrager

## DAT WAREN ZE DAN !

A.Hendrix kapte er vrij snel mee en werd opgevolgd door Cor Kusters!

Repeteren maar!Dat was natuurlijk 't parool in die beginperiode voor dit pas gestarte; doch begeistert gezelschap!

Als mee van de eerste muzikale hulden uit die dagen weet men zich nog te herinneren 'n serenade aan dirigent Jan Vissers i.v.m. diens uitverkiezing als gemeente-raadslid, en eentje aan"Coenders'Hannes" van 't postkantoor in Meerlo vanwege een hem toegekende Koninklijke onderscheiding!  
Eveneens een feit, dat niet elke dag voorkwam!

Van meet af aan waren ook de caféconcerten, die men 2 x per jaar gaf, erg in trek!

Als 't "Meziek" uitrukke trok men mee tot"Hei;"Maas" of "Molenveld" toe! De jeugd er natuurlijk achteraan!

Menig klompe-leertje sneuvelde tijdens die tochten!

Al kende men nog niet veel meer als een of twee marsen uit 't instructieboekje, met evenveel plezier bracht men in juli 1919 'n serenade t.g.v. de installatie van burgemeester van den Berg in Meerlo, die burgemeester van Haeff was opgevolgd!(Zie foto volgende pagina)

Op 15 Augustus 1919 zou men voor de eerste keer de trad. bedevaartsprocessie naar O.L.Vrouw van Tienray, muzikaal begeleiden! 't Amazure reikte echter slechts tot bij 't postkantoor in Meerlo! Kennelijk was 't nog wat veel gevegd van deze prille muzikanten!

Of 't na de bedevaarts-mis in Tienray, toch nog weer wat opgepept werd-via 't gebruikelijke "schöpke" of "dröpke" is niet meer exact bekend....!!!!

Met moed en ijver werd er gestaag verder geoefend!

Edoch! Dat jaar kwam dirigent Jan Vissers te overlijden! Gróte verslagenheid onder bestuur en leden!

Als tragische bijzonderheid zij hierbij vermeld, dat hij-mèt zijn mannen uit die dagen-nèt 'n treurmars had ingestudeerd, en hetgeen hem-toen 't er dan ten slotte hélemaal in zat-de uitspraak ontlokte: "is kiëke waar we dèn nou 't urste vur zulle motte blaoze..."! 't Was voor hem zelf!!



(Burgemeester v.d. Berg)



(Constant Dietz)

Jan Vissers werd opgevolgd door Const. Dietz uit Tienray!

Mede gezien 't feit, dat Tienray-ook destijds reeds- hoger op 't bekende "trapje" stond; ongetwijfeld een goede keus!

Dat't inderdaad een goede keus was, wordt nog eens bevestigd wanneer men over deze periode praat met oud dirigent Hub. Reijnen!

Dietz paarde nl. zijn grote muzikale kennis aan een taaie wil en onbaatzuchtige inzet; hetgeen hij uiteraard óók verlangde van zijn korps!

In gedachte ziet men hem nog van Tienray af komen peddelen (met de carbidlamp op z'n fietsje) en als hij dan zag dat er een of meerderen ontbraken op 't wekelijkse repetitie-appèl, morde hij..... "dan had ik óók niet hoeven te komen; de repetitie

is verd....voor ALLEMAAL"!!!!

Vele oudere inwoners weten zich nog erg goed te herinneren, dat er buiten 't normale repertoire van festivals bezoeken in de omgeving (b.v. 1919 naar Broekhuizenvorst; eigen festival in 1920 en in 1921 naar Castenray) en de trad. sere-nades bij o.m. huwelijken van eigen leden, of belangrijke plaatselijke gebeurtenissen, alsook de opluistering van b.v. sacramentsprocessies; kindsheid-op-tochten; St. Nicolaas-intochten; communiefeesten; Chr. Koninghulden; Oranjefeesten enz. enz. erg veel gedaan werd aan concert-en toneelavonden!

Voor genoemde avonden werd, de jaren door, erg veel werk verzet door meester Rongen! (kwam in 1910 aan de school hier ;werd in 1915 hoofd;in 1925 president van de fanfare en is momenteel ere-president!)

Er zullen er zeker nog zijn die zich weten te herinneren, dat de souffleur (meester Rongen)z'n vaste plaats had onder de buun in de zaal (destijds koe-stal)voor zijn belangrijke taak tijdens de officiële uitvoeringen!!



(A.Rongen)

Nog enkelen kunnen zich óók nog voor de geest halen hoe er in 1924 geploeterd werd voor 't aller-eerste concours in Venlo!Men kan zich voorstellen hoe dáár naar toe gerepeteerd werd!

In Venlo gearriveerd-op die bewuste concoursdag-werd er snel naar 'n lokaal gezocht om de stukken nog eens even door te blazen!

Zenuwen!!Ze gierden finaal door de instrumenten uit, volgens insiders!

't Verplichte werk bleek-écht waar hoor en bevestigd door kenners-véél en véél te zwaar!Wat zát men te zweten!!

Al werd 't slechts een 2e prijs;toch was men er destijds-en zeker voor de eerste keer,dát men 't experiment gewaagd had-al héél erg blij mee!

En.....'t werd évengoed feest in het dorp!

In 1925 legde president Jacob Keijsers zijn functie neer!

Onder dankzegging voor bewezen diensten uiteraard werd naar 'n opvolger gezocht, en vond men meester Rongen bereid 't presidentschap op zich te nemen!

Alles ging gewoon z'n gangetje verder;men bleef z'n taak in de gemeenschap verstaan!

In 1926 droeg Const.Dietz de dirigeer-stok over aan Hub.Reijnen.Aanvankelijk had deze nog wat steun aan instructeur Louis Felten van de Staf Muziek Cie v.d kazerne uit Venlo;doch al gauw genoeg moest hij 't op eigen kracht zien te runnen!

Men blééf trouw repeteren!Niet gauw viel er 'n repetitie uit!In de oogsttijd paste 't mogelijk wel eens niet zo precies i.v.m. 't werk;doch dan was er nog altijd de zondag-middag"na 't Lof" voorhanden!!!



(Hub.Reijnen)

Toneel-en concert-uitvoeringen bleven hoog in de gunst van 't publiek genooterd staan! Temeer daar er in de twintiger-en dertiger jaren, door de bank genomen, niet zo héél erg veel te beleven viel, kan men zich voorstellen hoe men destijds naar deze traditioneel geworden avonden met "Liev' Vrouw Lichtmis" toeleefde! Het waren héél zeker-naast de kermissen natuurlijk-dè avonden van 't jaar!

Na maandenlange studie presenteerde "Moed en IJver" dan haar kunnen op muziek-en toneelgebied! Ook de bevolking bleef méé-leven! Enerzijds bracht 't wat op voor de verenigings-kas; en anderzijds vond men 't fijn iets voor de inwoners te kunnen doen!

Hoe "professioneel" 't er soms toeging ziet U o.m. op die fraaie foto uit +/- 1926; genomen bij 'n uitvoering op 't Missie-huis hier (Paters van Cadier en Keer) alwaar men eveneens regelmatig voorstellingen gaf!

De mensen beleefden hun vreugde daaraan, en men zag 't vele voorbereidende werk met z'n talloze, saaiere repetitie-avonden, meestal gul beloond in een dankbaar publiek!

Wanneer we de plaatjes-elders in deze uitgave-'ns bekijken van de beruchte hoog-watersituatie in 1926, zo zal er rond die tijd wel weinig reden tot muzikaal vertoon geweest zijn, lijkt ons! Wat zag 't eruit! Ook dát ging gelukkig voorbij!

In 1926 nam men o.m. nog deel aan 'n festival in Tienray, en verzorgde men eveneens 'n optreden tijdens de kermis in Broekhuizenvorst!

In 1928 werd o.m. het gouden priesterfeest van pastoor van Opbergen op grootse wijze gevierd! Kijkt U maar eens naar die prachtige foto's!

Vanzelfsprekend werd ook deze plechtigheid de nodige muzikale luister bijgezet

Overigens zéér bescheiden werd in 1928 ook het 10-jarig bestaan van de vereniging herdacht!

Als we nevenstaande foto uit 1928 eens bekijken, en ook de eerste ledenlijst 'ns nalopen moeten we helaas constateren, dat reeds velen-zo niet de meesten van deze EERSTELINGEN 't



(de fanfare bij 't 10-jarig bestaan in 1928)

tijdelijke voor 't eeuwige verwisselden!

Zij allen waren 't, die voor een groot deel méé de basis legden voor de fanfare!

Graag-óók hierbij-nog eens een hulde aan àlle werkers van 't eerste uur-zij 't dan voor 't grootste gedeelte posthuum;voor de MOED en de IJVER die men destijds opbracht om 't dorp méé leefbaar te houden !"Muziek hóórt dr'nu eenmaal bij"!Dit moet kennelijk-ook destijds reeds - hun gedachte geweest zijn !

We zitten nog steeds in 1928!Mgr Paulussen van de Paters van "Keer" bracht een bezoek aan 't Missiehuis-op 't kasteel dus-en ook aan pastoor van Opbergen, zoals U op de foto ziet!

De toekomstige kapelaan Gérard Cremers, alsook o.m. uit die jaren nog bekende Pater van Oyen, poseerden mee!

Natuurlijk werd er ter gelegenheid van dit hoge bezoek een serenaatje gebracht

Intussen is 't al 1929 geworden!

Wéér muzikaal eer-betoon voor pastoor van Opbergen;doch.....ditmaal op z'n laatste tocht!

Blijde muziek weerklonk korte tijd daarna, t.g.v. de installatie nl. van pastoor Verheggen(afk. uit Buggenum en tot aan zijn benoeming hier, kapelaan in St.Odiliënberg)als opvolger van pastoor van Opbergen!

Festivals organiseren en bezoeken bleef in de belangstelling staan!Idem de concert/toneelavonden!Stukken die opgevoerd werden waren o.m."Kruis en Kroon"(zie betreffende foto);"de zwarte Ridder";"de twee wezen";"meneer Klaproos"; "'t weduwkind";"de zondebok"enz.enz.Er werd trouw geoefend en men bracht 't repertoire met verve!Het doorbrak zo'n beetje de dagelijkse sleur!

Uit 1930 is nog bekend de organisatie van 'n goed geslaagd festival!Volgens 'n bestaande herinneringsmedaille was dat met "St.Anna-kermis"!De festivals werden aanvankelijk gehouden in 'n wei bij "Pottes Grad"(G.Wijnhoven;waar in latere jaren de fam.Th.Kleeven-Cox woonde, en momenteel nieuwe woningen staan;in de huidige Kerkstraat dus!)Naderhand week men uit (na 1936)naar 't kasteel-complex, dat intussen in eigendom van de fam Alph.Cremers was overgegaan!

1930 Was ook 't jaar, dat-na 22 jaren onafgebroken missie-arbeid in de Philipijnen, pater G.Martens voor 'n eerste vacantie in 't moederland, sedert zijn priesterwijding in 1908, terugkeerde!Gelukkig weerzien;en wel heel speciaal voor de fam.Cremers(destijds nog op "Wijnhoverhof")alwaar pater Martens werd grootgebracht!'n Muzikaal welkom was terecht op zijn plaats!

In 1931 was er andermaal groot feest in 't dorp!Plaatsgenoot Gérard Cremers (zoon van bestuurslid Alph.Cremers en broer van de latere president Hub.Cremers)droeg nl.zijn eerste H.Mis hier op!Op de tocht náár-en van de kerk-werd hij en zijn familie uiteraard, muzikaal begeleid!



\* Toneel in 1926!

\* Gouden priesterfeest van pastoor v. Opbergen!

\* Idem!

\* Mgr. Paulussen op bezoek!

\* Pastoor Verheggen alhier geïnstalleerd!





Men weet zich nog te herinneren, dat 't wel èrg slecht weer was, toen men na 't "Lof" de trad.serenade ging brengen!'t Regende nl. dat 't goot;maar geblazen wèrd er!'t Water stond de muzikanten in hoed en schoenen!

In 1931 nam men o.a. ook deel aan 'n festival in Afferden, en eveneens leeft nog in de herinnering de viering van 't zilveren bestaansfeest van de Boerenbond; en de muzikale hulde welke ter gelegenheid daarvan gebracht werd!

Sjang Hendrix—in die dagen secretaris van deze bond—notuleerde: "den jubileum-avond werd geopend met 't door de aanwezige feestvierende leden met hun dames zingen van 't aan U o Koning der eeuwen, onder begeleiding van de fanfare, welke tevens voor de verdere muzikale opluistering van den avond zorgde"!

In 1932 had de Boerenleenbank haar 25-jarig jubileum te vieren! Ook dáár werd ter gelegenheid van de bereikte mijlpaal, en eveneens met plezier, een klinkende, muzikale hulde gebracht!

Heel veel viel er overigens in die beruchte crisisjaren echter niet te beleven

De normale repetities en vaste opluisteringen gingen natuurlijk gewoon door!

Andermaal een priesterfeest in 1934! Ditmaal ten huize "Gràd Vissers" aan de huidige Veerweg, van waaruit zoon Richardus (Henri) vergezeld van zijn familie, en vele belangstellende parochianen, met muziek kerkwaarts geleid werd voor het opdragen van zijn eerste H.Mis hier! Ook na 't "Lof" was men weer present voor de trad.serenade!

27 Maart dat jaar—1934—mocht "Moed en IJver" andermaal aantreden voor 'n off. gebeurtenis! Ditmaal ter gelegenheid van 't zilveren priesterfeest van pastoor P.Verheggen! Jammer genoeg—ondanks alle naspeuringen—geen foto beschikbaar! (Er werd rond die tijd nog niet zo veel gefotografeerd)

Er was nòg 'n muzikale groet te brengen in 1934! Dirigent Hub.Reijnen trad nl. in 't bekende "bootje", en daar hoorde natuurlijk 'n serenaatje bij! Op de foto ziet U lid G.Pijpers (in latere jaren zélf dirigent) zijn taak overnemen!



Een zéér bijzondere hulde gold in 1935 "Bette Wullemien" (Wed. den Mulder uit 't-de jaren door-bekende huisje op de heide) die begin October dat jaar 't zeldzaam jubileum vierde van—om met de Venl-Courant uit die tijd te spreken— "een kwart eeuw van levensoffer"! 25

(Serenade echtp.Hub.Reijnen)

Jaar lang was ze nl. aan haar ziekbed gekluisterd, en hetgeen—ter gelegenheid van haar 88 ste verjaardag, tegelijkertijd "gevierd" werd! De fanfare—praeses (meester Rongen) bood haar bij de serenade een enorme "plats" aan, welke niet door 't slaapkamerraampje—en zelfs nauwelijks door de voordeur kon!

In 1935 werd voorts de inzegening v.h.wegkruis nabij "Bergerhof" muzikaal omlijst.



\* Toneeluitvoering "Kruis en Kroon"



\* Eerste H.Mis Kapelaan G.Cremers!

\* Zilveren jubileum van de Boerenbond



\* Eerste H.Mis Pater Rich.Vissers O.Carm.



\* Idem!

\* Bette Wullemien vierde 'n zeldzaam jubileum!

\* Wegkruis nabij "Bergerhof"

Inmiddels zijn we aangeland in 1936 uit welk jaar aan bijzonderheden te vermelden valt 't afscheid van de paters van 't kasteel, en de feestelijkheden rond de verloving van prinses Juliana met Pr. Bernhard, en niet te vergeten de aanschaffing van een nieuw instrumentarium voor 't gezelschap!

Concert/toneelavonden; festivals e.d. hadden nl. in de loop der jaren voor wat financ. armslag gezorgd! De kas kon 't nèt rukken en de knoop werd-na veel vijven en zessen uiteraard-doorgehakt! Men kon weer even vooruit!

Uit 1936 leeft óók nog de herinnering aan 'n groot feest in 't "Molenveld"! Ditmaal was 't pater Jan Lemmen C.M. die met blijde muziek ter kerke geleid werd voor 't opdragen van diens eerste H.Mis!

Temeer daar er op die St. Anna-kermis zondag een muziekfestival gepland was, werd de trad. serenade aansluitend aan de huiswaartsbegeleiding-na de H.Mis dus-gebracht! Normaal gebeurde dit na 't "Lof" We horen meester Rongen als fanfare-president nóg zijn gloedvolle speech afsteken!



(Sacraments processie-opluistering)

Uit 1937 zijn nog bekend de diverse muzikale opluisteringen van de festiviteiten rond 't huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard!

Muzikale hulde was er in 1937 natuurlijk óók bij gelegenheid van de installatie van burgemeester Baron de Weichs de Wenne (1.9.1937) als opvolger van de in Mei van dat jaar verongelukte burgemeester van den Berg!

Eveneens bracht men met veel plezier 'n serenade aan de vroegere pater Martens i.v.m. zijn benoeming tot Apostolisch Prefect van Makassar (Celebes) waardoor hij de bisschopstitel verwierf, en zijn vertrek naar dit missie-gebied!

Andermaal priesterfeest in 1938! Deze keer in 't "Veerhuis" van waar uit zoon Richard (Nöllekes' Jan) met muziek werd afgehaald voor 't opdragen van zijn eerste H.Mis hier!

Op bescheiden wijze werd in 1938 ook het 20-jarig bestaansfeest van de fanfare gevierd! Jammer; doch geen foto is hiervan beschikbaar!

Ook zijn uit die tijd nog bekend de diverse festiviteiten, die er op te luisteren waren rond de geboorte van prinses Beatrix! Muzikanten van "Moed en IJver" deden de bevolking-als herauten te paard-mededeling van 't blijde nieuws, zodra 't bekend werd! (Vissers' Wiel en Verstraales' Ser!) En voorts idem t.g.v. 't 40-reg. jub. v. H.M. Wilhelmina!

1939! De mobilisatie-tijd brak aan! Enkele leden moesten voorlopig 't instrument -i.v.m. militaire dienstplicht-aan de wilgen hangen! 't Korps werd daardoor natuurlijk wel wat gehandicapt!



\* Eerste H.Mis Pater Jan Lemmen C.M.!



\* Idem!

\* Mgr.G.Martens werd Ap.Prefect van Makassar!



\* Fragm.uit 'n Kindsheidoptocht in 1936!





\* Installatie burgemeester Baron de Weichs de Wenne!



\* Eerste H.Mis pater Rich. Reijnen O.F.M.



\* Idem!

Voor de op 't kasteel gelegerde militairen werd vaak van alles op touw gezet, en ook "Moed en IJver"werkte meermalen aan 'n uitvoering voor hen mee!

We schrijven intussen 1940!De gedachte aan 'n mogelijke Duitse inval leefde! Dat 't ooit realiteit zou worden??????'t Werd helaas werkelijkheid!

Ons land raakte door de Duitschers bezet;met alle consequenties van dien!

Aanvankelijk lukte 't nog wel zo'n beetje;doch 't werd langzaam aan lastiger en ook met "de dubbeltjes" bleek 't allemaal wat moeilijker te gaan worden!

Dat 't finacieel voor de vereniging inderdaad niet zo rooskleurig uitzag,blijkt wel,wanneer men de"Nieuwe Venlosche Courant"uit die tijd er eens op naslaat, en leest,dat in de gemeenteraadsvergadering van 21 Nov 1940 werd besloten de gezamenlijke fanfares-gezien hun verzoekschrift tot instandhouding van de gezelschappen;aankoop en onderhoud van instrumenten;zaalhuur en brandstoffen voor de repetitie-avonden-een eenmalig subsidie ad.f50,-per vereniging toe te kennen,met de verplichting dat er enkele concerten gegeven zouden worden!

Zo zachtjes aan verslapt echter-i.v.m.de oorlogssituatie-de lust tot musice-ren!Begrijpelijk!Wat zou't allemaal gaan worden?Hoe zou 't aflopen???

Hierbij kwamen dan nog eens de beperkingen die opgelegd werden van de zijde van de "Kulturkammer"!Al gauw genoeg verstomde dus 't muzikaal geluid.Er viel trouwens weinig te feesten!'t Werd stil en angstig soms!



(Priesterfeest pater Jan Gooren)

In 1942 werd 't-ondanks de oorlog-toch nog even féést;en wel bij de fam.G.Goor en-Cornelissen!Zoon Jan viel nl.de eer te beurt zijn eerst H.Mis hier te mogen opdragen!

Graag had "Moed en IJver" ook dit festyn met de nodige en traditionele muzikale entourage omgeven;doch 't was de "Kulturkammer" die 't verbood!

't Enigste wat burgemeester Baron de Weichs de Wenne bij de duitsche instanties nog klaar wist te krijgen was wel, dat-bij wijze van hoge uitzondering-de kerkklokken(die toen dus nog niet weggehaald waren)gedurende 2 à 3 minuten geluid mochten worden!!!

Tot aan de bevrijding toe,viel er verder weinig feestelijks meer te beleven!

't Was óórlog!En uiteraard waren er andere zaken die de gemoederen bezig hielden in die moeilijke,en vooral zorgelijke tijden!Denk maar eens aan die beruchte razzia's;bommen en granaten...!!

We sluiten de vóóroorlogse periode nu af;laten U graag nog eens even in gedachten daarin vertoeven-óók via 'n aantal"herinneringen in oude plaatjes"welke hierna volgen,en zetten de kroniek dan verder voort op pagina 67!

Tot dan!

KIJKT U MEE??



\*....Zo ging 't tot de twintiger jaren("Tax'Jan" in zijn Wanssumse periode!)



"HERINNERINGEN

IN OUDE PLAATJES" !

(Periode ca.1900-1945)



\* (Stilleven rond "t huisje op de heide"(+/-1900)



\* Zo zag 't er in de zomer van 1897 uit op 't voorplein van 't kasteel!

\* Hendr. Zegers volgde in 1903 Theod. Zegers op als Koster v.d. R.K. parochiekerk!(tot 1952)



\* Schoolfoto uit 1898 met o.a. schoolhoofd meester F. Janssen en meester Poel!  
(Poële meester"!)  
(De huidige Poelenbosweg is 'n herinnering aan zijn familie!)

\* En hier nog eentje uit 1904!



DE BERUCHE DORPSBRAND van 1904!



- \* Of 't ook brandde in 1904!
- \* Aanvankelijk leek 't er op of 't hele dorp in vlammen op zou gaan!
- \* Had die pater "windkeerder" (die pastoor van Opperbergen in allerijl liet komen) toch succes?
- \* In gedachten ziet men beiden nog druk doende de wind te "keren"!



*School te Bitterswijk.*

\* "De alde schòl"!

\* Schoolfoto uit 1906!



\* Idem!

\* Zo zat ze (de echtgenote van dirigent meester Janssen uit de zangverenigingsperiode) vaak te mijmeren, en dacht: "Zal de repetitie nog niet uit zijn??"





\* "Tontje van Elst"; de kleine zwerver uit Oploo die ook hier regelmatig opdook tot aan de 1ste wereldoorlog! (Kwaad worden als hij kon.....!!)



\* Schoolfoto uit 1910 met o.a. ook pastoor van Opbergen; schoolhoofd Ramaeckers en meester Rongen!

\* Dorpsgezicht met o.m. zaal Goossens; voordat er de brand in kwam!

\* In 1913 werd even met de geiten geposeerd alvorens deze te laten vertrekken naar Japan!

\* Broeder Karel Henckens, (werkz. in Japan) - zorgde voor deze "export-order"!





\* Schoolfoto uit 1917 met o.a. meester Rongen als hoofd, alsmede juffrouw Duijkers(Blerick) en meester Reijnders(Oostrum)

\* Schoolfoto uit 1920 met o.a. meester Rongen en juffrouw A. Franssen!

\* "Wijnhoverhof" rond 1920!



\* Kijkje vanaf de kasteeltoren! O.m. hoeve Cremers (Kerkstraat) nog vóór de verbouwing! (1925)

\* Bekend dorpsgezicht rond die tijd! U ziet, dat de zaal 'n verbouwing heeft ondergaan na de brand!

\* Dorstafereel in de oude boerderij van de fam. A. Hendrix-Haegens! (Noldezen Toën v.d.Oyenseweg)





\* Hoog water in 1926!  
Wat zag 't er uit!

\* Idem!

\* Idem!





\* Blitterswijk kreeg zijn voetbalclub! U ziet 't éérste elftal van B.V.V. 27!

\* Voor 't kasteel weer een nieuwe bestemming! De Paters van Cadier en Keer vestigden er nl. hun Missiehuis!

\* Huize Smits van de Oyense weg!(vóór de nieuwbouw rond 1930 dus!)



ER KWAM INDUSTRIEELE WERKGELEGENHEID!



\* De fabriekmatige productie van 't stalen raam kwam op gang!

\* Idem! En Blitta-grondlegger, J.H. Franssen, poseert even mee! (Ca. 1929) De J. Franssenstraat is naar hèm genoemd!

\* 't Eérste Blitta personeel!





\* Een van de eerste bedrijfauto's met aanhanger bij de Blitta!

\* Schoolfoto uit 1929!

\* Idem!



- \* In 1931 werd er een landbouwhuishoudcursus gegeven! Op de foto o.m. ook Pater Eerden v.h. Missiehuis, en de docenten Juffrouw Sangers Venray, en Juffrouw Franssen alhier.
- \* Bij de eindles waren ook aanwezig hoofdbestuursecretaris (L.L.T.B.) de heer Tops, alsook 2e Kamerlid P.J. Rutten uit Wanssum.
- \* De door de cursisten gemaakte werkstukken werden met gepaste trots aan de ouders van de leerlingen en genodigden getoond!
- \* Bekend jager uit de dertiger jaren! Pennings' Sjaak! "Wenn ich zék paaf....."!
- \* Trouw in de opluistering; de jaren door!



\* Vooroorlogs gezicht van huize Linskens, waar intussen meester Wilmer-1977- nieuw bouwde!

\* De jonge Boerenvereniging vierde in 1934 't 1ste lustrum!

\* Machinaal oogsten was er in die jaren nog niet zo bij!





\* Bij de grot op 't Missie-  
huis alhier!

\* De huidige Maasweg rond  
1935 met o.m. "de alde  
schòl" en de oude boer-  
derij van Fr. Kuijpers  
van de Smele!.

\* Ca. 26 Juli '35! De hoog-  
mis in de kapel is uit en..  
.....'t is "St. Anna-kermis"!



\* Huize "de Keizer" (waar momenteel-sedert 1937-Frans Cremers, Kerkstraat woont!) Historische plek!

\* "Vlaamse kermis" in 1938 ten bate van de Voetbalclub!

\* Past. P. Verheggen en Lei de Swart kijken (1938) goedlachs toe, als 'n vakantie gast, des pastors' driewieler eens uitprobeert!





- \* 't Mode atelier van de dames Verstraelen in de dertiger jaren!
- \* Wéér 'n andere functie voor 't kasteel! In 1939 werd 't nl. Mobilisatiehuisvesting voor Nederl. soldaten!
- \* Nóg 'n herinnering aan de mobilisatietijd! U ziet adjudant Staal en meester Joosten (beiden destijds in pensioen bij "Sjang en Til Hendrix-Hermans")!





\* Vooroorlogs gezicht met o.a. ook de oude boerdery van "Tommeze Jacob" (Jac. Hendrix). U ziet tevens dat de Beeteweg nog grindweg is!

\* 't Bekende "huisje op de heide"!

\* 'n Glimp van huize Willem Driessen van den "Hulteren Hoëk" (thans Mgr. Martensstraat)





\* Schoolfoto uit 1942!  
(met o.m.meester Rongen,  
juffr.Franssen en mees-  
ter Joosten!)

\* Kijkje in de vroegere  
hoofdstraat!(thans Jan  
Franssenstraat)

\* 'n Amerikaanse bommen-  
werper stortte neer!





\* Joos van "de Maas" (Jos Reijnen) met zijn varende schipperswinkel!

\* De bekende BEL aan de overkant!

\* Hoe rustig (nog).....!

BEELDEN

EVENEENS TOT AAN DE BEVRIJDING

DOCH WELKE NOG SLECHTS KUNNEN

VOORTBESTAAN ALS HERINNERING!

WANT.....

van de officieel geregistreerde monumenten  
als:-Parochiekerk

-St.Anna-kapel

-Ned.Hervormde Kerk

-Kasteel

-de Molen

en alle verdere opgenomen panden, overleefden  
nl. alléén de St.Anna-kapel, en de Ned.Herv.  
Kerk(zij 't met behoorlijk "averij")'t brute  
oorlogsgeweld!

Vandaar deze extra compositie!

HERINNERING AAN WAT EENS WAS.....!



\* Parochiekerk!

\* Interieur daarvan!

\* 't Kasteel!



Blitterswijk St. Anna Kapelletje



\* Vooroorl.interieur van de kapel!



\* St. Anna-kapel!

\* Andermaal 't kasteel! Hier als "Slot" voor de Fransche zusters Trappistinnen (Laval) welke alhier verbleven tot na de watersnood van 1926!



\* Ned.Herv.Kerk.

\* Interieur hiervan!  
(tot de bevrijding)

\* De Molen!



- \* Schoolhuis en school van toen!(in de huidige Past. Verheggenstraat)
- \* Woonhuis A.Willems-Eckmans!(Pastoor Verheggenstraat)
- \* Glimp van woonhuis L.Rütten en H.Jeurissen!(waar nu C.Kessels en H.Driessen(Antoniusstraat)
- \* Woonhuis Herman Vissers (incl.werkpl.F.Werland) a.d.huidige Past.Verheggenstraat)







\* Dorpskern met o.a. woonhuis H.Reijnders, H.Kersten en daarachter (net niet zichtbaar) "Henneke Tik" (H.Jacobs), en hoeve in 't Veen.

\* Bekend vooroorlogs dorpsgezicht met o.m.villa dames Cremers, pastorie en kerk.

\* Hoeve "Den Dril" oftewel "Dox" (Kind.Henckens) waar thans J.Laarakker!





\* Hoeve "Robèkse Sjang"!  
 Waar nu de school en  
 nieuwe kleuterschool!

\* 't Vroegere plein met  
 o.m. zaal Reijnders! Waar  
 nu 't parochiehuis  
 staat!

\* Idem met o.m. ook de kape-  
 lanie! Waar nu 't grasperk  
 opzij van de kerk ligt



\* Café Siebers!(Waar nu L. Kersten, J.Franssenstr!)

\* Flits van voorm.boerderij Hermans(Miekes Pét) in de huidige J.Franssenstraat!

\* Voorm.woonhuis en nieuwe fabriek J.H.Franssen ("Blitta")Waar nu de fa. Beerkens zetelt!



Billterwijk, Kapelweg



\* Voorm. woonhuis Jac. Janssen ("Henne Jaap") Waar nu P. Janssen, Past. Verheggenstraat!

\* Foto vroeger woonhuis Lenssen (Past. Verheggenstraat) ontbreekt!

\* Voorm. woonhuis Ser Verstraelen!

\* Flits van voorm. woonhuis M. J. Vissers. (Waar nu meester Wijnhoven!)



\* Flits van voorm. woonhuis  
Chrit Verstraelen! (Waar  
nu Henk Verstraelen, Oude  
Heerweg!)

\* Woonhuis Lemmen in vroe-  
ger dagen!  
(Waar nu Jan Lemmen,  
Oude Heerweg!)

\* Vroegere woonhuis J.v.d.  
Water! (Ca. 1938 tot aan de  
bevrijding H.v. Kempen)  
Waar nu P.v.d. Water,  
Langstraat!





\* Voorm.woonhuis P.Dins!  
(Waar nu de We-Je-Be  
garage!)

\* Voorm.woonhuis Frans Ver-  
straelen(Waar nu Jac.  
Rongen-Oude Heerweg) ont-  
breekt!

\* Voorm.woonhuis Jan Hofmans  
Oude Heerweg!('n flits al-  
thans!)

HERINNERINGEN AAN DE TWEDE WERELDOORLOG ;  
IN RUTNES.....!



\* Kerk, kapelanie en zaal!

\* Zaal Reijnders en villa  
dames Cremers; Maasweg!

\* Waar nu de Pastoor Ver-  
heggenstraat ligt...!

"T ZAG ER UIT.....!!!"





\* De school! Waar nu K. Hutgens en P. Thiesen (Past. Verheggenstraat)

\* Huize Hub. Cremers! Kerkstr.

\* 't Kasteel!





- \* Omgeving dorpsplein!
- \* Voorm. café Siebers en hoeve "Robèkse Sjang"! (Huidige Jan Franssenstraat/Plein)
- \* Voorm. huis Ser Verstraelen!
- \* Restant huis Lemmen! (Molenveld)



HERINNERING AAN DIE INWONERS WELKE OMKWAMEN DOOR DE OORLOG EN DE BEVRIJDING  
NIET MOCHTEN MEEMAKEN



\* Truus Gielen(v.d."Smele")!Omgekomen tijdens granaatvuur op 26 November 1944!



\* Sjeng Joosten v.d.Boltweg!Overleden tijdens zijn deportatie naar Duitschland te Breijel d.d. 19.11.1944!



\* Jan Maas!Doodgeschoten op de vlucht om aan de beruchte razzia van 17 Nov.1944 te ontkomen!



\* Herman Reijnen van "Berger Hof"!Een van de oprichters van "Moed en IJver"!Verongelukt tijdens zijn gedwongen tewerkstelling in Duitschland te Moërs dd 18.12.1944

IN PACE.....!

PERIODE

NA DE BEVRIJDING! (1945-1978)



### KRONIEK III

Aannemende, dat U zich de moeite wilde nemen eens op Uw gemak door de vooroorlogse geschiedenis heen te wandelen—inclusief de "Herinneringen in oude plaatjes", nodigen we U nu graag uit voor 't derde deel; de na-oorlogse periode tot heden toe dus!

Al gauw na die ellendige oorlog, met al zijn trieste gevolgen en nasleep—practisch 't hele dorp lag nl. zwaar in de vernieling zoals U uit de ruïne-foto's al zag—veerde 't dorpsleven toch weer vrij snel op! Ondanks de hèr en dèr geslagen diepe wonden!

Men was gewoon blij de moeilijke jaren te hebben doorstaan, en troostte zich bij de gedachte weer op de basis terug te zijn; al moesten velen—ná de evacuatie dus—de eerste jaren nog met een nooddak boven 't hoofd genoeg nemen!

Men voelde zich weer VRIJ en THUIS! Dat zei ALLES!

Aan die blijheid werd dan ook snel ruim baan gegeven; getuige de eerste Koninginnedagviering na de oorlog, en de daarop volgende bevrijdingsfeesten!

In véél opzichten moest men zich—óók in déze—nog wel erg behelpen! 'n Zaal b.v. was er niet meer!

Aan de opluistering van al deze festiviteiten werd overigens—mèt 't instrumentarium, dat de oorlog overleefd had—met plezier meegewerkt natuurlijk!

Hoe enthousiast werden die eerste bevrijdingsfeesten gevierd en beleefd!

Met bewonderenswaardige energie zag men de diverse buurtschappen zich uitsloven om de optochten zo fraai mogelijk op te sieren! Kijkt U maar eens naar de foto's! Jammer eigenlijk, dat 't op den duur stilaan ging verflauwen!



Tussentijds legde meester Rongen 't bijltje er bij neer en werd als president opgevolgd door Hub. Cremers!

't Ere-voorzitterschap werd de heer Rongen—als dank voor zijn vele werk in 't belang van de fanfare verricht—van harte verleend!

Het was ook in 1946 nog, dat H.M. Koningin Wilhelmina een tocht maakte door 't verwoeste Noord-Limburgse land! Ze stopte óók heel even in ons dorp Vermeldenswaard feit!

Burgemeester De Weichs de Wenne mocht een kort praatje met haar maken! De schoolkinderen stonden met hun—juist uit die tijd nog zo bekende, en véél gebruikte rood-wit-blaauwe vlaggetjes—ter begroeting opgesteld!

(President Hub. Cremers)



- \* "Genk rijden" bij 't eerste bevrijdingsfeest!
  - \* Fragment uit 'n bevrijdingsoptocht!
  - \* Koningin Wilhelmina die ook ons dorpje even aan deed!
  - \* "Veteranen-voetbal" hoorde steevast tot 'n onderdeel van 't programma bij de viering van de bevrijdingsfeesten!
- U ziet doelman Frènske Theuws!

't Instrumentarium had door de oorlog toch wel véél geleden, en dirigent Hub. Reijnen zag zich, mèt 't bestuur uit die tijd, al gauw genoeg geconfronteerd met de dringende behoefte aan nieuwe instrumenten!

't Ging echter allemaal nog niet zo héél gemakkelijk toen! Bij 'n aantal artikelen hoorde—zo kort na de bevrijding—nog speciale vergunningen; bonnen of wat dan ook! En.....voor nieuwe instrumenten b.v. moest eerst 'n partij koper ter beschikking gesteld worden!

Lid Arn. Schraven wist hier echter raad op! Hij tikte in IJsselsteijn een partij granaathulzen op de kop, en men toog naar de fa. Schenkelaers in Eindhoven al waar de koop—na véél vijven en zessen—voor 't nieuwe instrumentarium gesloten werd!

Handel hoort er nl. altijd zo 'n beetje bij, als 't gaat om een grote verenigingsinvestering!

Uiteraard moesten er enkele financiële acties aan vooraf gaan, en welke natuurlijk slaagden! De bevolking zag in, dat 't echt wel nodig was, en droeg haar steentje bij!

Het was in 1946 ook, dat dirigent Reijnen zich—i.v.m. gezinsomstandigheden—genoodzaakt zag 't bekende "stokje" over te dragen! 20 Jaar lang had hij de vereniging op uitstekende wijze gediend, en waarvoor hem uiteraard véél dank toekwam!



(Dir. G. Pijpers)



(Instr. Rector Verhoof)

Lid G. Pijpers ging hem opvolgen! Hij mocht zich gedurende korte tijd gesteund weten door rector Verhoof van het Missieklooster te Tienray; welke als instructeur ging fungeren!

Langzaam aan waren 't normale leven van alle dag— en daarmee ook de trad. standaardopluisteringen en serenades t.g.v. alle mogelijke feiten—weer op gang gekomen!

Zo leeft b.v. uit 1946 o.a. nog de herinnering aan de serenade voor 't gouden echtpaar Pijpers—Craenen! ("Piëpers—Jan van de Hei") En evenzeer aan 'n muzikale welkom voor Mgr. G. Martens i.v.m. diens terugkomst uit Makassar om wat op verhaal te komen hier! Héél hard nodig die vacantie; zéker na 3 jaren internering in een Jappen—kamp!



\* Gouden Echtbaar  
"Piëpers' Jan van de Hei"

\* Mgr. Martens kwam even  
op vakantie!

\* Het 2e elftal van  
B.V.V.27 werd kampioen!



We kunnen ons nog voorstellen die grote ere-boog nabij de needschool van toen! Pastoor Verheggen riep-op de hem eigen wijze-'t welkom namens de gemeenschap toe!

En vanzelfsprekend was er ook 'n serenade in 1946 voor dat kranige 2e elftal van B.V.V'27, dat 't kampioenschap in de wacht wist te slepen!

Een welkomstserenade was er óók in 1947;en wel voor pater Richardus Vissers, die voor 't eerst sinds 1934 weer eens even in 't ouderlijk huis aan de Maas neerstreek om 'n poosje uit te rusten van zijn missiewerk op Java!

Uit die periode stamt ook de Thuisfront-afdeling en voor welke oprichting pater Vissers 't nodige werk verzette!Hij zat niet stil!Hij wist bovendien hoe 't eruit zag in Ned.Indië!

In 1947 werd er een groot festival georganiseerd, en werden óók de uit vooroorlogse tijden nog bekende concert/toneelavonden, hervat!Meester Alb.Rouschop-die intussen schoolhoofd M.de Ponti was opgevolgd-ging de toneelrepetities, ook in de verdere jaren leiden!

't Missiecomité van destijds, hield in 't woonhuis en bedrijfsgebouwen van de fam.Hub.Cremers een grote Fancy-Fair, ten bate van de plaatselijke missionarissen!Aan de opluistering daarvan werd met plezier meegewerkt!

Idem aan de bevrijdingsfeesten dat jaar!

Het was óók 1947, dat pater Jan Linskens(missionaris van Scheut)in de nog niet geheel van oorlogsgeweld herstelde St.Anna-kerk; welke nog tot 1952 dienst zou doen als noodkerk; zijn eerste H.Mis mocht opdragen!Ook dáár hoorde muziek bij uiteraard; al was 't dan nòg zo'n slecht weer!

Op één van de foto's ziet U duidelijk, dat inderdaad nog niet álle oorlogswonden hersteld waren op dat moment!Kijkt U maar eens naar 't dak van de kerk! En óók hoe 't er bij de "Blitta"nog uitzag toen!

Eveneens ziet U nog een glimp van de vroegere "èrmenhuuskes", waar naderhand de Blitta cantine-sedert 1976 "Beerkens Onderhoud"-verrees!

We komen aan 1948!'t Jaar van de EERSTE OPBOUW TENTOONSTELLING!Opgezet ten bate van de nog te herbouwen kerk en 'n gemeenschapshuis!

Maanden tevoren was 't organiserend comité o.l.v.Ant.Franssen("Smids'Toën) en Ant.Jochijms("Jochijms'Toën)dag en nacht in de weer en op sjouw, om er iets gróóts van te maken!'t Werd 'n ongekend succes!De muzikale omlijsting van allemaal die programma-onderdelen, werd graag op zich genomen!

De opening van deze-alsook die van '49 en '50-tentoonstelling, werd verricht door gouverneur Dr.F.Houben.Op de foto wordt hij vergezeld van deputé meester Peters uit Oirlo!

Een pracht manifestatie werd 't!Prachtig ook te lezen hoe positief de pers destijds wist te reageren!





\* Pater Rich. Vissers op vacantie!

\* Fancy Fair ten bate van de plaatselijke missionarissen!

\* Idem!

\* De wagen van "de Hei" uit de bevrijdingsoptocht van 1947!



\* Eerste H.Mis van Pater Jan Linskens!

\* Idem! Van de "Kapel" naar huis!



\* Nóg een keer! Tevens ziet U links in 't beeld, schoolhoofd M.de Ponti als- ook een zorgelijke pastoor Verheggen!

\* Aan o.m. Pater Vissers te zien (op vac. hier) was 't inderdaad guur weer!

\* De toneeluitvoeringen werden hervat!

We herinneren ons nl.krantenkoppen uit die dagen als:

"TENTOONSTELLING BLITTERSWIJK! OPBOUWEN"!!

"DEMONSTRATIE VAN GOEDE VERSTANDHOUDING EN ONDERLING HULPBEToon"!

En b.v.ergens in 't redactionele gedeelte van 'n begeleidend artikel:

".....Blitterswijk, 4 jaar geleden(1944) nog 'n ydillisch en welvarend dorpje!

"Nú géén kerk,géén school en géén pastorie;géén zaal en géén hotel....."!

Uit 1948 is o.m.nog bekend de installatie van Dominée Roosjen.Hierbij niet te vergeten 't gouden reger.jubileum v.H.M.Wilhelmina, alsook de opluistering van de diverse festiviteiten rond de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Juliana!Gróót feest in 't dorp;voor jong en oud!Men dééd er wat aan toen!  
Bekijk de foto's maar eens!

In 1948 was er ook weer eens 'n gouden Bruidspaar te huldigen!Ditmaal was 't nl.feest voor de echtelieden M.Deriks-Goemans!(waar nu de fam.Lomme v.Lijdenstraat woont)

"Thei van Doërus"(Th.Hendrix Sr.Kerkstraat)Lei Gooren(momenteel te Tilburg) Mies Wennekers(te Waubach) en Jan Verstraelen Fzn(naderhand te Well)keerden met groot verlov uit Indonesië terug!Óók voor hen natuurlijk,en van harte,'n muzikale welkomsgroet!

Niet omdat de "fanfaar"er muzikaal bij betrokken was('n trip naar Celebes zou wat véél van de kas gevergd hebben!)doch wel om 't feit op zich,menen we-en 't zal ons niemand euvel willen duiden-bij 1948 ook nog even te moeten memoreren, dat de reeds eerder in deze uitgave genoemde Mgr.G.Martens t.g.v.zijn 40 jarig priesterfeest(hetgeen eind 1948 in Makassar gevierd werd)door H.M.de Koningin werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau,als erkenning-óók van de zijde van de Nederlandse Regering-van diens grote verdiensten voor het missiewerk in de Philipijnen en op Celebes!

'n Feestelijke ontvangst echter,hulde,serenade o.d.bij zijn eerstvolgende vacantie hier,mocht niet meer zijn!Sept.1949 stierf "Ridder Martens"-vrij plotseling-in Makassar!

't Was bepaald 'n goede gedachte van de gem.commissie nieuwe straatnamen uit de midzestiger jaren,de gedachtenis aan deze grote missionaris levendig te houden door 'n straat naar hem te noemen!

Met een muzikfestival in een van de kasteelweiden werd dat jaar ook het 30-jarig bestaan van"Moed en IJver"als fanfare herdacht!



(30-jarig bestaan fanfare"Moed en IJver" in '48



\* Op weg voor de opening van hèt grote gebeuren! De éérste OPBOUW TENTOONSTELLING!

\* De commissaris vertelt en.....hoort toe!

\* "Verheggen" kon ook géés-tig zijn; zo te zien!



\* Bij de Tentoonstelling was er natuurlijk ook 'n 'n vee-beoordeling. U ziet Piet Wolters en zijn vader met enkele "keurlingen" op weg er heen; en tevens, dat 't er nog maar povertjes uitzag in 't centrum!



\* Herinnering aan de installatie van Dominee Roosjen!

\* Het gouden Echtbaar M. Deriks-Goemans!





\* Soldaat Lei Gooren keerde terug uit Ned. Indië!

\* Eveneens "Thei van Doërus" (Th. Hendrix)

\* Idem! Mies Wennekers!

\* Idem Jan Verstraelen Fzn.



\* Mgr. G. Martens werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau! (Op de foto ziet U de hulde van de jeugd in Makassa r t.g.v. het heugelijk feit!



\* Juliana werd Koningin! Gróót feest!

\* "Holland"(en ook ons dorp) jubelde!

\* Oud-bestuurslid Louis Tax slaat met belangstelling de optocht gade!

\* De "mulder" en zijn echtgenote poseren even voor 'n nabootsing van de oude molen welke in de optocht meeding!

\* En... Frenske Theuws voelde zich als 'n vorst bij allemaal die "goedgemutste" dames!



Jan Wijnhoven uit Wanssum("Kösters'Jan"!))had intussen rector Verhoof als instructeur opgevolgd!

De komende jaren zou de fanfare dus staan onder leiding van G.Pijpers als dirigent,en Jan Wijnhoven!

27 Maart 1949 vierde pastoor P.Verheggen,onder grote belangstelling van al zijn dicipelen,zijn 40-jarig priesterjubileum!

De nog als parochiekerk dienst doende St.Anna-kapel bleek voor dit doel te klein;daarom werd een loods van kwekerij"De Molen" hiervoor als noodkerk ingericht!

(Instr.Jan Wijnhoven)

In een extra uitgave van de "St.Anna Klanken"(destijds contactblad van de toenmalige Thuisfrontafd.voor de jongens in Indië)lazen we,dat liefst 16 groepen van verenigingen,mèt de overige bewoners,de stoet formeerden,waarmee de robijnen jubilaris(gezet in een landauer)ter kerke geleid werd!Schoon feest!Kijkt U maar eens naar de foto's!

Vanzelfsprekend werd de muzikale omlijsting graag verzorgd!

En uiteraard óók voor de tweede OPBOUW TENTOONSTELLING dat jaar;welke eveneens een gróót succes werd!De organisatoren hadden éér van hun werk!



(Muziekfeest in de Mortel!) (Muziek-festival in Tienray)

In 1949 werd ook nog deelgenomen aan 'n muziekfeest resp.festival in de Mortel (N.B.) en in Tienray!

Een welkomstserenade gold dat jaar de dpl.soldaten Pierre Hermans(momenteel te Veghel)en Lei Beterams(thans te Venray)i.v.m.hun behouden thuiskomst uit het v.m.Nederl.Indië!

1950!Óók de derde OPBOUW TENTOONSTELLING,alsmede de in dat kader gehouden grote historische optocht "1000 jaar Blitterswijk"werd met plezier muzikaal begeleid!Ook hier weer herauten te paard!Voor"Vissers'Wiel" en"Verstraeles'Ser" herhaalde zich o.m.de geschiedenis!(zie 1938)





\* Vanuit de noodpastorie wordt koersgezet naar de "hulpkerk voor het Dankoffer!"

U ziet o.m.óók nog pastoor M.Reijnen, Pater Linus Henckens en burgemeester Baron de Weichs de Wenne!



\* Of de jubilaris zich wel zo op z'n gemak voelde in die landauer???



\* In de "hulpkerk"!



\* De feest-mis is uit!



\* 't Zit er bijna op; heeft de feesteling minstens gedacht toen!



\* Dankwoord van een eenvoudig BONE PASTOR!



\* Tentoonstelling 1949!

\* Soldaat Lei Beterams  
terug uit Ned. Indië!

\* Idem; soldaat Pierre  
Hermans!





\* Tentoonstelling anno 1950!

\* De historische optocht,  
voorafgegaan door herauten!

\* Fragment uit de optocht!



\* Optochtfragment!

\* Idem!

\* Idem!(U ziet o.m.ook nog "Dox Sjeng"als de "chauffeur" van de "Germanen"-wagen!



'n Welkomstserenade was er dat jaar voor de soldaten Jac. van Kempen; Piet Theeuwen (thans te Venlo) en Bèr Verberkt Hzn i.v.m. hun terugkeer uit Indië en ook aan pater Jan Lemmen, die even in 't Molenveld aanlegde voor zijn eerste vakantie hier, sedert zijn vertrek naar Brazilië in 1936!

Uit 1951 valt te vermelden—buiten de trad. standaardopluisteringen—deelname aan 't muziekfeest in Lottum, georganiseerd t.g.v. 't 100 jarig bestaan van de Kon. Harmonie aldaar, alsook de eerste steenlegging voor de na-oorlogse kerk hier, en waarbij de muzikale noot niet mocht ontbreken!

1952! Belangrijk jaar voor de vereniging zelf; doch óók voor het dorp!

Voor de vereniging belangrijk i.v.m. het behalen van een éérste prijs met promotie naar de 3e afdeling! Opgelucht haalde men adem, toen 't verlossende woord na zoveel maanden intensief repeteren—er in Ospel uitkwam!

Belangrijk jaar; óók voor de dorpsgemeenschap zelf, i.v.m. de consecratie (door Mgr. A. Hanssen) van 't uit de oorlogsas herrezen—en tot kruiskerk verbouwd—godshuis; weliswaar voorlopig nog zonder toren! In 'n feestelijke—muzikaal begeleide triomftocht—werd 't Allerheiligste van de St. Annakapel overgebracht naar de nieuwe kerk!

Men nam deel aan 'n muziekfeest in het Duitse Walbëck, en bracht 'n serenade aan o.m. een zilveren B.V.V. '27, en óók i.v.m. het kampioenschap van het 2e elftal daarvan; in Meerlo behaald!

Muziek uiteraard óók bij het gouden huwelijksfeest van 't echtpaar P.J. Vissers-Tax (de vroegere "Mulder") en eveneens dat jaar aan de gouden echtelieden P. Brands-Simons! ("Branse Piet!")

Pastoor Verheggen besloot te gaan rusten en vertrok naar Baexem!

We horen hem bij zijn afscheid—inhakend op een tot hem gerichte toespraak—nog zeggen: "Ere wie ere toekomt; niet ik, maar pastoor Obers heeft de kerk herbouwd!" Typerend voor zijn eenvoud en eerlijkheid! (Hij was natuurlijk wel bij de herbouw nà betrokken!)

Als zijn opvolger werd benoemd pastoor J. Berden! Aan de installatieplechtigheid werd vanzelfsprekend van harte meegewerkt!

't Was ook 1952, dat Frans Cremers, penvoerder van de vereniging sedert 1918, het secretariaat overdroeg aan Arn. Schraven!

In 1953 werd er zwáár gerepeteerd! Men wilde hóger op! In Echt werd 't geluk beproefd! Mis! De jury kwam niet hoger dan een tweede prijs! Pech gehad! Volgende keer beter! Men hield áán, en probeerde zijn geluk andermaal, en wel in Stokkum (Gld) en.... waarachtig! Het lukte! 1e Prijs, met promotie naar de 2e afdeling!

In 2 jaar tijds; 2 x promotie! 'n Ongekende weelde!!!

Uit 1953 is o.m. ook nog bekend de muzikale afscheidsgroet aan burgemeester de Weichs de Wenne i.v.m. diens pensionering!

De toren bij de inmiddels herbouwde parochiekerk kwam gereed, waaraan men dus



\* Soldaat P.Theeuwen terug uit v.m.Ned.Indië!

\* Soldaat Jac.v.Kempen idem!

\* Sgt.Bèr Verberkt, idem!

\* Pater Lemmen voor 't eerst sedert 1936 op  
vacantie hier!





\* 1ste steenlegging voor de te herbouwen parochiekerk!

\* Gouden Echtbaar P.J.Vissers-Tax!

\* De "twèd" van B.V.V.27 kampioen!







\* Pastoor P.Verheggen  
ging rusten!



\* Installatie pastoor  
J.Berden als opvolger!



\* Gouden huwelijksfeest  
v.d.echtelieden  
P.Brands-Simons!



\* Burgem. Baron J. de Weichs de Wenne  
nam afscheid!

\* De toren bij de herbouwde  
kerk kwam gereed ! Historisch  
moment!



graag een muzikaal tintje gaf i.v.m. het heugelijk feit!

Uit 1954 ligt nog in de herinnering de opluistering van de "Sterre der Zee-tocht" alsook van de installatiefeestelijkheden rond de benoeming van burgemeester G. Rutten!

Muziek was er in 1954 óók voor ere-voorzitter A. Rongen i.v.m. de hem toegekende Koninklijke onderscheiding (O.N.goud) en waarin zijn grote verdiensten voor het onderwijs hier ter plaatse, alsook voor het gemeenschapsleven- en voor de regio- (heemkunde en voortgezet onderwijs, Groene Kruis, Vreemdelingenverkeer enz) erkenning vonden!

En óók nog een keer voor Ser Lenssen i.v.m. zijn 25 jarig kantonnierschap!

In Feli-maasverband mocht men het éérste tuinfeest-festival organiseren!

In 1954 ook, nam pres. Hub. Cremers 't voorzitterschap van de Feli-maas op zich!

In 1955 werkte men weer vanzelfsprekend mee aan de opluistering van de laatste OPBOUWTENTOONSTELLING welke werd geopend door Mgr. A. Hanssen!

Een ander niet onbelangrijk feit voor de gemeenschap was de ingebruikname van het nieuw parochiehuis, waarvoor door het stichtingsbestuur uit die dagen- onder aanvoering van pastoor J. Berden en Sjang Hendrix- en met medewerking van veel vrijwilligers, erg veel werk verzet werd!

Op een van de foto's ziet U, dat, toen de eerste kermis erin gevierd werd, de zaal nog net niet helemaal klaar was; maar 't ging toch!



(A. Franssen)

De plaatselijke K.A.B. (later N.K.V. en Industriebond N. K.V.) herdacht 't 25 jarig bestaansfeest! Uiteraard 'n serenade bij een dergelijk feit! En evenzeer bij gelegenheid van 't gouden priesterjubileum van pastoor H. Obers! (rustend pastoor van Neer, welke zich vestigde bij zijn nichten, de dames Cremers, en zich tijdens zijn emeritaat hier, zoals bekend, inzette voor de herbouw van de verwoeste parochiekerk!)

Andermaal trok men in 1956 weer met muziek naar de Maas voor de verwelcoming van pater Rich. Vissers welke even voor 'n vakantie terugkeerde van zijn missie-post in

Indonesië!

Dat jaar vond president Hub. Cremers 't welletje en droeg zijn functie over aan Antoon Franssen! Uiteraard onder dankzegging voor bewezen diensten!

Uit 1956 is o.m. nog bekend de organisatie van 'n erg goed geslaagde wandeltocht en waarvan de financ. opbrengst een welkome aanzet vormde voor alle op stapel staande plannen welke echter- i.v.m. een vrijwel constante precaire kaspositie, nog steeds niet gerealiseerd konden worden!

En óók de muzikale hulde die men bracht rond het gouden jubileum v.d. Boerenbond! Een feest waarvan men nu nog spreekt, en tegelijkertijd nog denkt aan



\* 't miraculeuze beeld op de versierde ere-troon in de kerk!

\* Bisschop Mgr.G.Lemmens kwam zelf mee!

\* Pastoor J.Berden bekijkt de sierkunst v.d.dames Cremers!(en hun medewerksters!)



ZILVEREN JUBILEUM K.A.B.



\* De K.A.B.in 't zilver!



\* Idem!



\* Idem!"Branse Piet" krijgt z'n onderscheiding!

\* Opluistering v.d.St.Nicolaasmiddagen hoorde tot 't vaste patroon; de jaren door.....!





\* Burgemeester G. Rutten volgde Baron J. de Weichs de Wenne op!

\* Ook kantonniër Sèr Lenssen kreeg z'n serenaatje!

\* Opluistering sacramentsprocessie'



DE LAATSTE "OPBOUW" TENTOONSTELLING !



\* Tentoonstelling 1955!  
(Geopend door Mgr.  
Hanssen!)

\* Toespraak door de  
nieuwe burgemeester!  
(G.Rutten!)

\* 't Parochiehuis bijna  
gereed!



die prachtige jubileum-revue welke destijds(o.l.v.meester P.Volleberg)opgevoerd werd!

In 1956 ook werd de plaatselijke Carnavalsvereniging "De Ruuk"opgericht en daarmee tevens de basis gelegd voor 't traditionele Carnavalsgebeuren hier; waaraan-de jaren dóór-steeds trouw alle mogelijke muzikale medewerking gegeven werd v.w.b. de opluistering van recepties;optochten;boerenbruiloften! Voor de dans-en revue-avonden zette zich in latere jaren de Blaaskapel speciaal in!

Hulde dat jaar ook voor pater Linus Henckens(O.Carm)die hier in familiekring zijn 40-jarig priesterjubileum mocht beleven!

In 1957 o.m.een muzikale hulde bij gelegenheid van het gouden bestaansfeest van de Boerenleenbank!(De latere Rabo bank dus!)en werd er dat jaar tevens afscheid genomen van pastoor J.Berden i.v.m.diens benoeming tot pastoor van Sevenum!

In 1957 had men nog een tuinfeest in Felimaasverband te organiseren,alsook het eerste solisten-concours;met 38 inschrijvingen.De jurering geschiedde door de latere dirigent Th.v.Overveld!

17 Jan.1958 werd op feestelijke wijze verwelkomd-als opvolger van pastoor J.Berden- de zeereerw.Heer J.Geurts!

Muziek was er uiteraard ook t.g.v.het 40 jarig ambtsjubileum van onderwijzeres juffrouw A.Franssen;sedert 1918 verbonden aan de school hier!

Datzelfde jaar had ook de inzegening(door deken A.Loonen) plaats van 't St. Antoniuskapelletje op de splitsing Langstraat/Antoniusstraat,hetgeen aldaar gesticht werd door 't plaatselijk St.Antoniusgilde!

Ook vierde men het 40-jarig bestaan van de fanfare dat jaar-1958 dus-en was er eigenlijk een sere-nade te brengen aan het gouden echtpaar Surminski-Szymkov!I.v.m.de gezondheidstoestand van de gouden bruidegom kon dit echter niet doorgaan!

Zo zachtjes aan was 't instrumentarium weer aan vernieuwing toe!

Men sloeg dus aan 't plannen maken,want 't zou echt wel weer een paar stuivers gaan kosten;dat had men wel door!



(40 jaar "Moed en IJver")





\* De Boerenbond in 't goud!

\* Boerenbondsvoorzitter  
(oud fanfare-president)  
Hub.Cremers dankt de mede-  
werkers van de feestrevue!

\* De blaaskapel van toen  
luisterde eveneens 't  
feest mee op!



\* De eerste Carnaval in 't dorp!

\* Idem!

\* Pater R. Vissers even op vakantie!

\* Pater Linus Henckens vierde z'n 40 j. pr. feest!

DE BOERENLEENBANK IN 't GOUD !



\* De Boerenleenbank jubileerde!

\* Receptie ter gelegenheid daarvan!

\* Pastoor Berden ging vertrekken!





\* Installatie Pastoor J.Geurts!

\* Juffrouw A.Franssen 40 jaar voor de klas!

\* 't Gouden echtpaar M.Surminski-Szymkov!



Een instrumentenfonds werd opgericht, waarvan de latere president en huidige beschermheer (H.J. Franssen) voorzitter- en ondergetekende secretaris werd!

Natuurlijk werden er diverse acties ondernomen; doch de opbrengst van een prachtig geslaagde Fancy-Fair, met 'n grote loterij, leverde wel de hoofdmoot voor 't gestelde doel!



In 1959 o.m. voor pater Jan Lemmen weer eens 'n serenatie bij zijn aankomst uit Brazilië voor een vakantie hier!

Dat jaar konden de nieuwe instrumenten (Schenkelaars) reeds uitgereikt worden! Dit, mede dank zij het slagen van de acties en de donaties van milde sponsors!

Tevens werd in 1959 het nieuwe vaandel ingewijd tijdens een avondconcert op het kasteel-complex

(het nieuwe vaandel-1959!)

en waarbij als gastgezelschap o.m. musiceerde de fanfare uit Beltrum (Gld). De dirigent van 't gezelschap was een dienstkamaraad van lid (thans ere-lid) H. Weijs!

Het secretariaat ging van Arn. Schraven over op Wim Jochijms! Genoemde Schraven nam 't penningmeesterschap op zich!

Muzikale medewerking verleende men ook aan de opluistering van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester G. Rutten, alsook aan het 25-jarig bestaansfeest van de plaatselijke Vrouwenbond!

Sjang Hendrix nam 29 April dat jaar afscheid-na 'n 40-jarig dienstverband-als secretaris van de Boerenbond!

Mede i.v.m. daarmee, en de hem toegekende Koninklijke onderscheiding (O.N. zilver) graag een klinkende serenade natuurlijk!

Uit 1960 dateert de Drumband, voor welke oprichting president Toon Franssen en bestuurslid Toon Jochijms Sr. zich maanden inspanden!

't Kwam van de grond!

Instructeur werd Wim Hermans Joszn. en Ad. Hofmans Joszn. werd de eerste tambour maître!

De eerste leden van de drumband waren:  
Zie volgende pagina!



\* Pater Jan Lemmen kwam even op vakantie!

\* Zilveren Ambtsjubileum v. burgemeester G. Rutten!

\* Idem!

\* Idem! U ziet o.m. ook 'n deputatie v. h. St. Tunnis-gilde"!





\* De "zilveren" Vrouwenbond!

\* Idem! De koffietafel werd alle eer aangedaan!

\* "Eigen" toneel hoorde bij zo'n feest!



\* Sjang Hendrix nam afscheid en kreeg "Oranje Nassau"!

\* Toneelavonden bleven doorgaan! (Regie A. Rou-schop!)

\* Inzeg. St. Anto. kapel 18.1.1959!





van l.naar r.(zittend):  
 Petra Langenkamp;  
 Mia Willems;Tiny Peeters;  
 Til Hermans;Annie Pijpers;  
 Mia Weijs.

van l.naar r(staand) :  
 Ad Hofmans;Riek Lemmen;  
 Riek Kuijpers;Els Ver-  
 straelen;Elly Tax;  
 Truus Hermans;Truus Nef-  
 kens(practisch onzicht-  
 baar);Netty Linskens;  
 Annie Camps en Truus  
 Hofmans.



(de eerste Drumband)

Zwaar teleurgesteld keerden bestuur en leden van de fanfare in 1960 terug van 't bondsconcours in Einighausen!Ondanks de véle repetities kwam de jury niet hoger dan een 2e prijs!Niets aan te doen!Prijs is prijs!

Het was óók 1960,dat dirigent G.Pijpers 't "voor gezien"hield!Jan Wijnhoven ging alléén als dirigent-instructeur verder!



(Instr.W.Hermans)

Heel zeker-ook in deze uitgave-een woord van waardering voor het werk van "Piepers'Sèr",en diens inzet voor de vereniging!Lid vanaf 1918;belast met de jongerenopleiding,en dirigent vanaf 1946!En onder welke omstandigheden vaak!

Eind November 1960 was 't feest voor het gouden echtpaar Willem Driessen-Groetelaars!In een feestelijke stoet werden de gouden bruid en bruidegom aan huis (noodwoning;waar nu de woningen Th.Geurts en H.Jenner aan de Oude Heerweg staan!)afgehaald voor de dankdienst in de kerk en 's-avonds was er uiteraard weer de traditionele sere-nade!

Aanschaffing van nieuwe trommen en verdere accesoires voor de Drumband had nogal wat van de kas gevergd,vandaar dat er maar weer eens een wandeltocht ge-houden werd,met goed financieel succes!

Uit 1961 is o.m.nog bekend de muzikale begeleiding en hulde t.g.v.de eerste H.Mis van pater Cor Nefkens van de Veerweg!En evenzeer bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van de echtelieden Jacob Hendrix-Thomassen!("Tommeze Jacob en Drika"!)

Oktober 1961 zei directeur Jan Wijnhoven"finito"-eveneens onder dank voor zijn jarenlange inzet voor de fanfare-en werd korte tijd later opgevolgd door M.Stevens uit Well!



(dir.M.Stevens)



\* 't Gouden echtpaar  
Willem Driessen-Groete-  
laars!

\* 'n Wandeltocht ter  
versterking van de kas-  
positie!

\* Oók St.Nicolaas  
blëef muzikaal"inge-  
haald"worden!





\* Eerste H.Mis Pater  
Cor Nefkens(O.Carm)

\* Idem!

\* "Tommeze Jacob en  
Drika" 50 jaar getrouwd!





Voor de eerste keer sedert 't prille bestaan ging de drumband op concours in Horst-Meterik en wist er 'n 2e prijs te bemachtigen!

In 1962 ontving men tijdens 't donateursconcert als gast de fanfare uit Holthees, en werd er 'n geslaagde "Talentenjacht" georganiseerd!

En op de laatste St. Anna kermis Zondag (in 1962 is deze kermis n.l. afgeschaft, onder 't motto

(Drumbandfestival in 1962)

"minder dagen; beter kermis" en werd de grote kermis definitief vastgesteld op de laatste Zondag van Juli!) had men een drumband-concours te organiseren!

Naast 't eigen korps werd hieraan deelgenomen door de drumbands van "Euterpe" Venray; Meterik; Leunen; Wanssum en Meerlo! Een éérste prijs werd door de drumband behaald!

In oktober dat jaar ging de drumband op concours in Horst-America! Resultaat 1e prijs! 't Gaf de burger moed!

Uit 1962 vermelden we óók nog graag de muzikale hulde aan Eug. Rötjes Sr. i.v.m. de hem toegekende hoge Pauselijke onderscheiding "Bene merenti", vanwege zijn onvermoeibare pioniersarbeid voor de erkenning van de belangen en rechten van de arbeider-gedurende tal van jaren-in de héle regio!

Op de betreffende foto ziet U o.m. ook nog de thans emeritus pastoor J. Geurts die de bijbehorende versierselen uitreikte!

Uiteraard werd er ook muzikale medewerking verleend t.g.v. het afscheid van burgemeester G. Rutten i.v.m. diens pensionering en even later bij de installatie van Drs. R. Dittrich als opvolger!

November dat jaar stelde president Ant. Franssen zijn mandaat-om gezondheidsredenen-ter beschikking! Hij werd-in dankbare herinnering overigens aan zijn grote inzet voor



(Drumbandfestival in 1962)



\* "Bene Merenti" voor Eug.  
Rötjes-Theuws!

\* Afscheid burgemeester  
G.Rutten!

\* Idem! Loco-burgem.  
H.J.Franssen spreekt  
de scheidende burger-  
vader toe!



\* Installatie burgem.  
Drs. R. Dittrich!  
(door L. B. H. Christians)



\* Idem! Defilé en  
welkomsttoespraak.

\* De nieuwe burgemeeste:  
spreekt de gemeenteraad toe!



(H.J. Franssen, pres.)



(Th. v. Overveld, dir.)



(Drumb. instr. F. v. Elst.)

het plaatselijk muziek-en drumbandkorps-opgevolgd door zijn broer H.J. Franssen! (destijds directeur van de Blit ta bedrijven; momenteel beschermheer van de vereniging!)

Vice-voorzitter werd Toon Jochijms Sr.

Het secretariaat ging van W. Jochijms-eveneens onder dank-over op Jan Rutten!

Inmiddels werd 't 1963!

Dirigent M. Stevens-onder dankzegging voor 't verrichte werk-ging vertrekken, en werd opgevolgd door de heer Th. van Overveld, uit Helden-Panningen!

Oók bij de drumband 'n mutatie! Wim Hermans zag zich (onder dank uiteraard voor de bewezen diensten) genoodzaakt te stoppen en werd opgevolgd door Fèr van Elst uit Venray!

Zo langzaam aan begon men-in navolging van meerdere korpsen in de regio-behoefte te gevoelen aan uniformen voor de fanfare!

Zó erg, als het Dagblad voor Noord-Limburg destijds schreef-hetgeen er op neer kwam, "dat de Blitterswijkse muzikanten zich voelden als zwarte raven tussen allemaal die reeds geuniformeerde korpsen zo fraai als leken het wel een soort Palatijnse wachten aan 't hof van Apollo"!-was 't nou óók weer niet! Maar tóch! Het streven ging op uniformering gericht worden!

Is 't haalbaar? Moet 't? Wie betaalt 't? Vragen waarover 't bestuur uit die dagen zich mocht buigen!

Een uniformenfonds werd opgericht! Als zodanig ging 't zittinghebbende bestuur fungeren! Van uit-en in overleg mèt-'t Com. v. Samenwerking, werden toegevoegd meester Rouschop, en ondergetekende!

Diverse acties werden voor 't gestelde doel ondernomen! O.m. een talentenjacht; Fancy-Fair met loterij, alsook 'n prima geslaagd zomerfeest in de grazige, groene weiden, nabij 't Veerhuis; 'n bal-en toneelavond! Aangaande 't zomerfeest herinneren we ons een krantenkop uit die tijd als "Zal Zeus lachen over 't zomerfeest aan de maasboorden"?? Zeus lachte....! Gelukkig!

De nieuwe president-H.J. Franssen dus-deed dat jaar een speciaal beroep op vroegere leden 't weer eens te komen proberen! De oproep had succes!

De jonge drumband nam deel aan 'n festival in Weeze (Dld), en wist er een fraaie "bokal" in de wacht te slepen!



(Processie via de "Lange Weg")

Met een welverdiende serenade was men er dat jaar i.v.m.:

- 'n door 't B-elftal van B.V.V.27 behaald kampioenschap!

- 't Succes van duivenmelker Herman Vissers op de fondvlucht St.Vincent en waarmee "Mantje" 'n D.A.F.pers.auto won!

- Afscheid (eind December) van juffrouw A.Franssen van het onderwijs hier, na 46 jaar trouwe dienst!

En sedert 1963 wordt de toen ingestelde 2e Sacramentsprocessie (via "de lange weg") trouw opgeluisterd! Op de foto ziet U het St. Antoniuskapelletje voor de eerste keer als rustaltaar fungeren!



(De eerste uniformen!!)

We komen aan 1964! Een van de drukere-soms zelfs bewogen-jaren!

Vreugde nl. rond de goede afloop - 'n muzikale rondgang door 't dorp, waarbij tevens de laatste lootjes van de grote loterij geplaatst werden; 'n goed geslaagde toneelavond en andermaal 'n Zomerfeest aan de Maas vormden 't sluitstuk - van alle uniformenacties!

Hosanna, óók op Paasmaandag dat jaar, toen de nieuwe uniformen voor fanfare en drumband overgedragen konden worden!

De officiële overdracht was voorbehouden aan de v.m. secretaris, Jan Rutten! (Jan was nl. intussen naar Oirlo verhuisd i.v.m. zijn nieuwe functie aldaar!)

Men wilde - zeer terecht overigens - met dit gebaar, uitdrukking geven aan de dank voor al hetgeen door secretaris Rutten - met alle overige medewerkers uiteraard - in die korte tijd aan werk verzet werd, om de uniformering van 't gezelschap "rond" te krijgen!

Jan Rutten was inmiddels opgevolgd door W. Hermans; die hem tevens opvolgde als secretaris-zaakvoerder van de Boerenbond!





\* B-jeugdelftal van B.V.V.'27 kampioen!

\* "Mantje" Vissers won 'n D.A.F. op de fondvlucht "St. Vincent"!

\* Juffr. A. Franssen nam afscheid van het onderwijs aan de Blitterswijkse jeugd!



De gestaag neerplensende regen vermocht geen afbreuk te doen aan de juiste sfeer toen men aan juffrouw A.Franssen(welke in 1963 officieel afscheid nam, doch nog enige tijd bleef vervangen!)'n serenade bracht bij gelegenheid van de haar toegekende Koninklijke onderscheiding("Oranje Nassau goud") welke zij terecht verwierf in verband met haar jarenlange staat van dienst in 't onderwijs aan de Blitterswijkse jeugd, en mede i.v.m.haar moederlijke inzet in 't gezin van haar tē vroeg overleden zus!(Fam.G.Pijpers-Franssen)

President H.J.Franssen-zelf ooit eens leerling van de gedecoreerde-sprak haar toe!

Met plezier bracht men eveneens 'n serenade dat jaar, toen pater Drs.J.Linskens voor de eerste keer terugkeerde voor 'n vakantie vanuit de Philipijnen!

Vreugde óók-en 't zij hierbij nog eens vermeld-rond het tot stand-komen van een eerste officiële subsidieregeling voor fanfare-korpsen!De gesprekken van de Limb.Bond van Muziekgezelschappen,mèt 't Provinciaal Bestuur èn Gemeentebesturen,hadden resultaat gehad!Gelukkig!"'n Beetje zorgen minder"horen we 't bestuur uit die dagen nog verzuchten....!) Gemeentelijk zou 't in latere jaren nog wat"bijgestuurd"gaan worden!

Nóg 'n keer grote vreugde in 1964!En wel, toen 't de concours-jury in Someren behaagde,fanfare"Moed en IJver"een eerste prijs met recht op promotie naar de 2e afdeling toe te kennen!

Tijdens de receptie ter gelegenheid van dit heugelijk feit stelde een enthousiaste president(H.J.Franssen)te zullen proberen-liefst 't jaar daarna-op te willen klimmen naar de 1 ste afdeling!Dit zou echter nog tot 1971 gaan duren! Maar dát kon hij-ondanks zijn optimisme-toen natuurlijk nog niet voorzien!

De federatie van Muziekgezelschappen Linker Maasoever besloot om i.p.v.de tot dusver gehouden tuinfeesten,2 x per jaar een zaalconcert te geven met 't doel de blaasmuziek wat dichterbij de mensen te brengen!

De eer om 't eerste concert nieuwe stijl te organiseren was aan "Moed en IJver" Deelgenomen werd door de zusterverenigingen uit Broekhuizenvorst en Oijen; Meerlo;Tienray en de organiserende vereniging zelf!

Eveneens was er nog 'n herfstconcert dat jaar waaraan;naast 't eigen korps-, door de fanfares uit Broekhuizenvorst;Swolgen en Wanssum werd meegewerkt!

Tijdens dit concert nam Hub.Cremers tevens afscheid als voorzitter van de Feli-Maas!Zijn opvolger werd P.A.Coenders uit Broekhuizenvorst!

Op 't donateursconcert in 1964 trad als gastgezelschap op de harmonie"Vriendenkring"uit Heel,welk gezelschap eveneens onder leiding stond van de toenmalige dirigent Th.van Overveld!Voorts nam men nog deel aan 'n muziekfeest in Ospel!

Het was ook nog 1964,dat Frans Cremers 't "voor gezien" hield,en zijn sedert de oprichting-1918 dus-bekleed bestuursambt neerlegde!



\*"Oranje Nassau" voor juffr.A.Franssen!

\* Pater Drs.J.Linskens kwam even op  
vacantie!



Het ere-lidmaatschap werd hem-gezien zijn staat van dienst bij het korps-graag en van harte verleend!

1965!De vroegere veerman"Koëbus van de Maas"(Jacobus Vissers;stiefvader van gastvrouw Jet van 't"Veerhuis")werd 95 jaar!Ditmaal zeiden fanfare en drum-band"We koome...."zoals hij dit zelf,tijdens zijn periode als veerman,honderden mensen had toegeroepen wanneer men via de bekende "bel"aan de overkant,de wens tot 'n overtocht kenbaar maakte!Heerlijk moment,zowel voor de 95-jarige,alsook voor Jet en haar man,Martin Verbaarschot!

'n Muzikaal welkom was er dat jaar voor pater Rich.Vissers t.g.v.zijn terugkeer uit de Philipijnen!(voor goed!)

Een welverdiende serenade óók bij gelegenheid van de Koninklijke onderscheiding(Oranje Nassau goud) aan de vroegere president van "Moed en IJver";Hub. Cremers!

't Kwam kennelijk totaal onverwacht!Toen burgemeester Drs.R.Dittrich nl.des-tijds aanbelde bij huize Cremers en 't doel van 't bezoek kenbaar maakte zei Mevrouw Cremers:"Hubèr is nog ien de werkdag en bezig op 't bedrijf.."Dit ontlokte den burger de uitspraak:"'n Goed soldaat sneuvelt nu eenmaal in zijn uniform"!

Muzikale hulde dat jaar natuurlijk óók ter gelegenheid van 'n zéér bijzonder feit;nl.'t diamanten priesterjubileum van em.pastoor H.J.Obers,hetgeen op zijn eigen verzoek echter,zo sober mogelijk gevierd werd!

Men zat méér bij de"krasse generatie"dat jaar!Zo werd er b.v.ook nog 'n sere-naatje gebracht aan de 90-jarige wed.H.Kleeven-Cox!(De fam.Kleeven-Cox kocht in de dertiger jaren de boerderij van "Pottes Gràd"in de Kerkstraat;waar in 1976 nieuwe woningen verrezen)De boerderij werd gesloopt!

Ook was er in 1965 nog-in 't kader van de Feli-Maas,weer 'n solistenconcours te organiseren!

De 1ste prijs in de afd.Superieur plus 't hoogste aantal punten in deze afde-ling,werd behaald door G.Verkooyen uit Wanssum!

Financiële zorgen bleven-ondanks de nieuwe subsidie-regeling-kennelijk nog steeds drukken!

Al had men dan pàs de beschikking over nieuwe instrumenten èn uniformen;de post onderhoud en aanvulling,vergde voortdurend aandacht!

Vandaar dat er maar weer eens 'n toneelavond m.m.v.ook van "Calliope"uit Reu-ver en 'n dansweekend met wijn-bar e.d.georganiseerd werd,ter versterking van de kas!

Pinksteren ging de Drumband op concours in Liessel en wist een eerste prijs in de wacht te slepen,alsmede een 1ste prijs voor tambour-maître Jo Wolters!(thans te Belfeld) Zie foto volgende pagina.

Graag werd tijdens de ter gelegenheid van beide feiten gehouden receptie 'n serenade gebracht,alsook op 2e Pinksterdag aan 't B-kampioenselftal van B.V.V

'27!



\* Veerman "Koëbus van de Maas" 95 jaar!

\* Pater Vissers voorgoed terug uit de Philipijnen!

\* "Oranje Nassau" voor oud-pres. Hub. Cremers!





\* Em.pastoor H.J.Obers 60 j.priester!  
U ziet hem hier met de t.g.daarvan ont-  
vangen "Witte bef" de felicitaties van  
het gemeentebestuur in ontvangst nemen!

\* Wéér werd er 'n B-elftal van  
B.V.V.'27 kampioen!

\* Internationaal Studentenwerkkamp op de  
kasteelruïne!





(Succes voor de drumband en J. Wolters)

Voorts was er nog 'n balavond en 'n bliksemactie voor nieuwe trommen ten behoeve van de "trommelaere" van de Drumband!

Het was ook 1966, dat secretaris W. Hermans de "papiereren" overdroeg aan Wim Reijnders, en in 't najaar zag president H. J. Franssen zich wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt er mee te stoppen!

Het beschermheerschap, hetgeen hem de jaren door erg "toevertrouwd" was, werd hem uiteraard van harte aangeboden en zijnerzijds aanvaard! Uiteraard ook hem, hartelijk dank!

Als opvolger van president H. J. Franssen werd gekozen M. Linskens!

't Viel niet mee, ook voor deze nieuwe functionaris niet, om de zaak vlot draaiende te houden! Vooral financieel zat 't vaak "krapjes"! Kosten bléven stijgen!



(Pres. M. Linskens)

Deelgenomen werd er dat jaar nog aan de fanfare-feesten in Meerlo, en begeleidde men ook de off. opening van 't internationaal studenten-werkkamp op de kasteelruïne

Men werkte tevens mee aan 'n Bonte-Avondsamen met 't Meisjesgilde-voor deze groep!

Op 't concours in Gennep (25.9.65) wist de fanfare-o.l.v. de heer v. Overveld een 1ste prijs in de 2e afdeling te behalen! Natuurlijk had men in stilte gehoopt op promotie. 't Zat er niet in; óók niet toen men 't even later op 't concours in Linne, opnieuw probeerde! Andermaal 'n éérste prijs!

De drumband zorgde vanzelfsprekend voor 'n leuke hulde tijdens de gehouden receptie!

We leven intussen al in 1966! Uiteraard óók dat jaar weer 't trad. Donateursconcert; aangevuld met "kienen en "toepen" om wat méér financ. armslag te krijgen! Erg hard nodig i.v.m. onderhoud, en ook voor aanvulling door toename van 't aantal leden!

Tussentijds had instructeur F. van Elst de Drumband-eveneens onder dankzegging voor bewezen diensten-vertalen!

De fanfare nam in 1966 o.m. deel aan 'n muziekfestival in Swolgen en Grubbenvorst, en de Drumband ging op concours in Overloon, met een 1ste prijs als resultaat!

Serenades waren er óók dat jaar! Wat dacht U? O.m. ter gelegenheid van de Kon. onderscheiding (O.N.goud resp. zilver) aan 2 Blitta-functionarissen i.v.m. hun 40-jarig dienstjubileum, t.w. Eug. Rötjes Sr. en Chr. Kessels!

Verder natuurlijk bij 't gouden huwelijksfeest van H. Kersten-Jeucken ("Kerstes' Hand") en ook op 't jubileumfeest van de Metaalbewerkerbond "St. Eloy" alwaar Eug. Rötjes Sr. en P. Deriks 'n bondonderscheiding mochten ontvangen i.v.m. hun lidmaatschap vanaf de oprichting!

Andermaal toog men met muziek en tromgeroffel naar 't Molenveld, om pater Jan Lemmen bij zijn terugkomst uit Brazilië voor 'n vakantie hier, weer eens te verwelkomen!

Ook om nóg 'n vitale zaak was 1966 'n belangrijk jaar! B.V.V. 27-oftewel de gemeenschap Blitterswijk-kreeg haar nieuwe; jaren verbeide, en véél besproken sportveldencomplex met kleedgelegenheden!

Een stoet van opgetogen B.V.V-ers, met 't bestuur vóórop-gevolgd door 'n grote schare van supporters, werd naar 't sportpark begeleid, alwaar pastoor J. Geurts de inzegening- en burgemeester Drs. R. Dittrich de officiële opening verrichtte!

Liefst 9 x haalde de plannen van het sportcomplex grote couranten-koppen in die tijd; waaruit blijkt, dat er héél wat te doen en te verzetten viel, alvorens 't uiteindelijk-mede dánk zij de enorme inzet van de leden en medewerking van diverse instanties-"rond" kwam!

Muzikale hulde óók voor een diamanten Boerenbond, bij welk feest Hub. Reijnen en Sjeng Kuijpers (beiden oud-leden van "Moed en IJver") 'n onderscheiding van 't hoofdbestuur van L.L.T.B. voor hun jarenlange bestuurslidmaatschap, mochten ontvangen!

Vanzelfsprekend 'n muzikale felicitatie bij de opening van de nieuwe We-Je-Be garage!



'n Grote Drumbandshow had er plaats in de Blitta-hallen en waaraan werd deelgenomen door de tamboercorpsen van Oirlo; Leunen; Venray (fluitcorps) Klaroencorps "St. Petrus Banden" Venray; "Euterpe" Venray; St. Willibrordusgilde Geijsteren; Oostrum; Merselo; Wanssum; IJsselsteijn en de eigen Drumband zelf!

Voorts was er nog 'n uitwisselingsconcert met fanfare St. Jozef uit Helden-Beringe, welke eveneens onder leiding stond van dirigent Th. v. Overveld!

(Instr. Ad. Hofmans)

Uit 1967 hangt nog bij 't succes van de eerste Blaaskapel in Beuningen, alsmede 't behalen van 'n eerste prijs in de 2e afdeling door de Drumband op 't concours in Someren en waarvoor de fanfare even uitrukte!

'n Serenade was er dat jaar o.m. óók voor 'n 40 jaar jong B.V.V. 27, voor haar 2e elftal i.v.m. 't behaalde kampioenschap in de 2e klasse afd. Limburg en voor 't B-kampioenselftal!





\* "Oranje Nassau" voor  
Eug.Rötjes Sr!

\* "Oranje Nassau" voor  
Chr.Kessels!

\* Jubileum " St.Eloy "  
met onderscheidingen  
voor Eug.Rötjes Sr.  
en P.Deriks!





\* Gouden huwelijksfeest  
echtpaar H.Kersten-Jeucken!

\* Pater Lemmen tijdens zijn  
vacantie in 1966! (Huwelijks-  
mis voor 'n familie-lid!)



\* Op naar de opening van 't nieuwe sportpark! Een laatste groet aan 't oude "Smele-veld"!

\* Burg. Dittrich op de "Toro"-maaier, op weg v.h.nemen van de "eerste trap", waarmee de opening 'n feit werd!

\* Ook de "Veteranen" speelden hun partijtje in het kader van het hele feest natuurlijk mee!





\* Onderscheiding voor  
oud.dir.Hub.Reijnen bij  
't diamantenfeest v.d.  
Boerenbond!

\* Idem voor oud lid  
Sjeng Kuijpers!

\* Muziek ook bij de  
opening van de  
We-Je-Be-garage!



Graag toog men ook naar Meerlo voor 'n gezamenlijke muzikale hulde door de 4 muziekcorpsen uit de Gemeente Meerlo, bij gelegenheid van 't 40 jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris Th.Noy!

Broeder Cur Zegers keerde even terug uit zijn missie-gebied in Indonesië! Ook voor hem een muzikaal welkom!

Oud-dirigent H.Reijnen kreeg ('t ging-op zijn eigen verzoek-met de stille trom) dat jaar de pauselijke onderscheiding "Pro ecclesia et Pontifice" uitgereikt!

Een en ander mede op grond van zijn jarenlange verdiensten op muzikaal gebied; zéér speciaal voor het kerkelijk zangkoor; dat "runde" hij nl. 't langste! Meenden echter, ondanks die "stille trom", 't feit op zich, toch even te moeten memoreren; mede gezien zijn vroegere relatie met de vereniging!



In 1968 zou eigenlijk 't gouden bestaansfeest van de vereniging gevierd gaan worden, hetgeen echter-wegens omstandigheden-verschoven werd naar 't jaar daarop!

Naast de trad. opluisteringen is uit 1968 nog bekend een waarachtig hoogtepunt uit de B.V.V. geschiedenis! 't Eerste elftal, o.l.v. trainer Sef Basten, behaalde nl. 't kampioenschap in de 4e klasse K.N.V.B. en promoveerde naar de 3e klas!

(Moed en IJver-50 jaar)

Eén jaar, nà 't 40-jarig jubileum, andermaal feest in 't B.V.V.-kamp! Uiteraard werd 'n dik verdiende muzikale hulde gebracht! Dát waren tijden!!

Eveneens t.g.v. het 40 jarig bedrijfsjubileum bij de "Blitta" van Frans Kuijpers, Past. Verheggenstraat!  
Frans kreeg bij die mijlpaal "Oranje Nassau" (brons) uitgereikt!

We schrijven intussen Anno Domini 1969! 't Jaar dus, dat in 't teken stond van 't 50 jarig jubileum van "Moed en IJver"!

't Feest werd ingezet met 'n festival met deelname van de zusterverenigingen uit de gemeenten Meerlo en Wanssum, gevolgd door 'n concert van harmonie St. Michaël uit Thorn o.l.v. de heer van Acht! Een prachtavond! Evenzeer de gezellige "heimatabend" met de "Egeländer Freunde" uit Beneden-Leeuwen!

Uiteraard was er ook 'n Eucharistievieringsopluistering gepland-t.i. van alle levende-en overleden leden en voor alle donateurs-in samenwerking met de in 1967 opgerichte gemengde zangvereniging "Erato"!

Voorts nog 'n auto-ralley, en eveneens 'n grote drumbandshow van de tamboer-



\* B.V.V. '27-40 jaar"jong"!

\* 40-jarig Ambtsjubileum  
Gem.secr.Th.Noy!

\*"Pro Ecclesia" voor oud  
dir.Hub.Reijnen!



\* 't 1ste elftal van B.V.V.'27  
werd kampioen en promoveerde  
naar de 3e kl.K.N.V.B.!

\* "Oranje Nassau" voor Frans  
Kuijpers!

\* Broeder Cur Zegers kwam even op  
vacantie!

corpsen "Fortissimo" uit Venlo en "Theobaldus" uit Overloon!

De ten behoeve van de jongeren georganiseerde "Record Beatshow" viel financieel gezien althans, en ondanks de goede bedoelingen - wat tegen! Risico's horen dr' nu eenmaal bij!



(Dir. A. Emons)

En nóg een keer, toen Piet Deriks zijn 40 jarig dienstverband bij "Blitta" vierde en waarbij hij eveneens "Oranje Nassau" (brons) kreeg opgespeld!

Muzikale felicitatie uiteraard óók bij gelegenheid van de fusie van de gemeenten Meerlo en Wanssum tot één gemeente Meerlo-Wanssum! Historische dag!

Idem bij het alhier gehouden bejaardencongres!

We komen aan 't dieptepuntjaar 1970! Was 't-zo kort na een goed geslaagd jubileumfeest - (in dankbare herinnering overigens aan al 't werk van 't Jubileumcomité uit die dagen, met A. Rouschop als voorzitter en M. Reijnen Hzn als secretaris; met alle verdere medewerkers) dat men wat "moe" geworden was? Ineens ging 't niet meer nl! Meningen verdeeld. Ook binnen 't bestuur! De een wil zus; de ander zo! Noch dirigent van Overveld, noch pres. Linskens zagen een uitweg! In een spoed eisende bijeenkomst bedankte pres. Linskens; hetgeen allen tot 't besluit bracht dan maar allemaal op te stappen! Dit was natuurlijk niet z'n bedoeling! Slot v. 't lied was-hoe pijnlijk ook-dat de hele zaak demissionair werd!

Het plaatselijke Comité van Samenwerking had 't gauw in de gaten en dacht: "Geen muziek meer, dat mag 't dorp niet aangedaan worden"! Een heractiveringscomité kwam rap van de grond! Via een paar gesprekken en 'n enquête onder de leden, wist men de wagen weer snel op gang te krijgen! Vrijwel allen bleken bereid toch weer aan te blijven! Men zag 't gemeenschapsbelang in!



(Pres. G. Groenendijk)

In 't nieuwe bestuur namen zitting:

G. Groenendijk; voorzitter,  
M. Reijnen Hzn; secretaris,  
en verder P. Beterams; A. Kusters; L. Mooren; J. Tax en G. Wijnhoven!

Van 't vroegere bestuur keerde dus alleen terug, Jan Tax!

Als nieuwe dirigent werd aangetrokken Toon Emons uit Tienray; welke tot op heden de dirigeerstok hanteert!





\* 40 j. Ambtsjubileum  
Meester A. Rouschop!

\* Opening van de nieuwe  
Boerenleenbank! (thans  
Rabobank)

\* "Oranje Nassau" voor  
P. Deriks!





\* Fusie v.d. gemeenten  
Meerlo en Wanssum tot  
één gemeente Meerlo-  
Wanssum! Gouverneur Dr.  
Ch.v.Rooy feliciteert  
Burg.Dittrich en wenst  
hem 'n goede toekomst  
voor de nieuwe gemeente  
toe!

Het was dus Tienray dat "den Toon" aangaf....!

De geest was weer goed! Met nieuwe energie nam men de draad weer op! Oók de jeugdopleiding werd weer hervat! Graag hierbij nog eens onze bewondering voor 't eindeloos geduld, dat dirigent Emons sedertdien hiervoor opbracht, en nóg opbrengt!

Serenades waren er dat jaar o.m. voor de Belgische gasten van de Achelse Kluis die een uitwisselingsbezoek brachten aan de plaatselijke Bejaardenvereniging in 't kader van 't speciale weekend "OUD/JONG" dat er georganiseerd werd onder 't motto "de hippe tour van het oude wijsje"!

De oud-bestuursleden A. Jochijms en M. Linskens verwierven het ere-bestuurslidmaatschap onder dankbetuiging voor 't als zodanig verrichte bestuurswerk!

Ook was er 'n muzikale hulde in 1970 voor lid Piet Surminski i.v.m. zijn 25-jarig dienstverband bij de fanfare en waarbij hem 't zilveren bondsinsigne uitgereikt werd!

Een klinkende serenade dat jaar ook aan het gouden echtpaar Doërus en Drika! (Th. Hendrix-Jacobs, Kortestraat) En évenzeer i.v.m. een A'en B' jeugdkampioenschap van B.V.V.27!

De drumband werd weer eens in 't nieuw gestoken! Ad. Hofmans die de drumband (deels als instructeur en deels als tambour-maître) gediend had vanaf de oprichting-zij 't met een onderbreking van enkele jaartjes-ging even later, onder dank voor 't verrichte werk, vertrekken bij 't corps!

Kerstnacht-nog steeds 1970-werd voor de eerste maal de nachtmis-samen met "Erato"-opgeluisterd, hetgeen voor de toekomst vaste traditie zou gaan worden; ook op andere hoogtij-dagen v.w.b. de opluistering van de eucharistie-vieringen

Tweede Kerstdag-eveneens i.s.m. "Erato"-een zondagochtendconcert in de Venrayse schouwburg!

In 1971 liefst twee gouden bruiloften; waarbij vanzelfsprekend 'n serenade gebracht werd! 't Feest gold 't gouden echtpaar A. Hendrix-Haegens ("Noldezen Toën en Drika" van de Ooyenseweg) en de gouden echtelieden A. Jochijms-Zegers! ("Jochijms Toën en Pëtterkoëbusen 'An"!)

Beide gouden bruidegoms hoorden ééns bij de oprichting van "Moed en IJver"!



(Instr. L. Clabbers)

De drumband kreeg een nieuwe instructeur in de persoon van Lei Clabbers uit Lottum! Er kwam weer wat vaart in! Alle goede bedoelingen ten spijt; af en toe lag 't soms wat down nl!

I.v.m. het aanvaarden van een werkkring elders moest G. Groenendijk zijn kortstondige praeses-taak neerleggen, en droeg deze over aan M. Linskens; reeds éérder president!



\* Weekend "Oud/jong"  
 onder het motto "de  
 hippe toer van het  
 oude wijsje"!

\* 't Zilveren Bondsinsigne  
 voor lid P. Surminski!

\* 't gouden echtpaar  
 "Doërus en Drika"  
 (Th. Hendrix-Jacobs)





\* 't Gouden echtpaar  
A.Hendrix-Haegens!  
(Noldezen Toën en Drika)

\* 't Gouden Bruidspaar  
A.Jochijms-Zegers!  
('Jochijms'Toën en  
Pètterkoëbussen An")

\* Oók "Carnaval" blééf  
steevast opgeluisterd  
worden!



De fanfare ging in October op concours in Arcen! Ondanks alle zorgvolle voorbereidingen blééf 't bij een eerste prijs! Doch even later; op het federatief concours in Echt, werd 't opnieuw geprobeerd! En jawel hoor! Déze keer lukte 't!

1ste Prijs mèt promotie naar de 1st afdeling! Gróte vreugde uiteraard onder bestuur en leden!

Natuurlijk werd er 'n receptie gehouden, en tijdens welke de Drumband weer voor 'n leuke huldinging zorgde!

Zo langzamerhand deed zich weer de behoefte gevoelen aan vernieuwing van 't instrumentarium! Als eerste voorzichtige aanzet voor dit doel kon-in afwachting van een nog op te richten Instrumentenfonds- alvast f2.000 van de "gewone dienst" (mogelijk geworden door receptie-opbrengt, giften bij 't gouden jubileum en donateursactie!) overgeboekt worden naar een afzonderlijke spaarrekening!

Het zou "poen" gaan kosten deze keer! In 1959 was 't al véél voor 'n kleine vereniging; doch ditmaal zou 't enkele malen duurder gaan uitpakken; dat had men wel in de gaten!



Het zilveren bondsinsigne verwierven dat jaar, de leden E. Rötjes Jr; J. de Swart en G. Verberkt. 'n Muzikale hulde-tijdens een gecombineerde Caecilia-avond, samen met "Erato", kerkbestuur en kerkelijk zangkoor; zéker waard!

In 1972 nam de Drumband deel aan 'n beoordelingswedstrijd in Horst-Melderslo (en behaalde er een eerste prijs!) en ook nog aan 'n drumbandfestival in Lottum!

Rouw was er óók! Fanfare en Drumband begeleidden nl. op de laatste tocht, drumbandlid Mientje van de Water, welke helaas te vroeg moest heengaan! (foto hiernaast)

Na een méér dan 40 jarige staat van dienst als muzikant, nam H. Weijs afscheid! 't Ere-lidmaatschap werd hem- onder dankzegging voor bewezen diensten- van harte verleend!

Tijdens de jaarvergadering over 1971 nam ondergetekende het secretariaat over van M. Reijnen Hzn, welke zich intussen metterwoon in Blerick gevestigd had!

Pastoor J. Geurts beleefde zijn 40-jarig priesterjubuleum, en aan welk feest natuurlijk van harte meegewerkt werd; zowel v.w.b. de opluistering van de euch. viering in de kerk (samen met "Erato") alsook tijdens de receptie in 't parochie huis!

Evenzo t.g.v. het zilveren priesterjubileum, dat pater Drs. J. Linskens- hier op vakantie zijnde- mocht vieren, temidden van zijn familie; oud-dorpsgenoten en een aantal Amerikaanse vrienden!

Met 'n serenade was men er in 1972 t.g.v.

-Thuiskomst van Pater Jan Lemmen uit Brazilië voor 'n vakantie!

-Opening van de zaak van lid Jan Jochijms!

-Limburgs kampioenschap van Rijvereniging "Rijdt met beleid" te Meerlo!



\* Pastoor J.Geurts mocht zijn 40 j. Priesterjubiläum vieren!

\* Idem! Burgemeester Drs.R.Dittrich feliciteert!

\* Zilveren Priesterjubiläum van Pater Drs.J.Linskens!





\* Melaatsenaalmoezenier  
Pater Jan Lemmen kwam  
even "uitblazen"!

\* Opening van de zaak  
lid Jan Jochijms!

\* Kampioenschap "Rijdt met  
beleid"!(voorz. J. Aerts  
dankt voor alle belang-  
stelling en attenties!)





-1e Prijs voor de Drumband, behaald in Melderslo!

-De fanfare in Melderslo (eveneens o.l.v.A.Emons) i.v.m. een op concours behaalde 1e prijs!

Fanfare en drumband namen voorts nog deel aan de Gilde-feesten in Geijsteren en de fanfare ook nog aan 't Felimaas-festival in Meerlo!

De jongste leden, t.w. Hans Beterams; Geert Giesbertz; Cees Groenendijk; Wim Swinkels, Peter en Leon Tax, Leon Wijnhoven als mede Senior-lid Eug. Rötjes haalden 'n erg leuk succes op 't Felimaas-solisten-concours in Wanssum!

't Bestuur bleef piekeren over de al jaren brandende vraag: "hoe komen we 't snelste aan de dringend nodige instrumenten"? 't Was echt héél hard nodig!

Na diverse beraadslagingen ontstond er weer 'n instrumentenfonds! Andermaal werd beschermheer H.J. Franssen voorzitter en ondergetekende secretaris!

Mèt de reeds eerder genoemde reservering, vormde b.v. de opbrengst van 'n erg goed geslaagde "barak-competitie" en een prima donateursronde 'n aardig startkapitaaltje! Er zou echter nog héél veel nodig blijken!

In 1973 werd er vanzelfsprekend allerhand op touw gezet om zo snel mogelijk over 'n nieuw instrumentarium te kunnen beschikken! (landbouwproject; oud ijzer en oud papier acties; 'n goeie Fancy-Fair; barakken; auto-cross; cross-platen plakken enz. enz.) Véél eigen werk dus! En niet te vergeten die zéér welkome "sponsors"

Behalve de trad. opluisteringen 't jaar door, als mede de meer dan gewone Kon. dag viering i.v.m. het 25 jarig Kroningsjubileum van H.M. Juliana, nam de fanfare nog deel aan:

- Concertavond in Wanssum!
- Zondagochtendconcert in Venray (samen met "Erato")!
- Felimaas-festival in Tienray!
- Muziekfeest in Broekhuizen!
- Rabo-feesten in Horst-Melderslo!
- Frühschoppen te Oirlo!

De drumband toog naar 'n festival in Leunen; Merselo en Tienray en ging op concours in Horst! Een éérste prijs mèt promotie liefst wist men er daar uit te slepen!

1 x een 1ste prijs met lóf; 4 x een 1ste prijs; en 1 x een 2e prijs brachten de jongste solisten (hetzelfde team als genoemd onder 1972 m.u.v.C. Groenendijk!) mee van 't solistenconcours in Tienray! En de kleine drummer Eric Langenkamp wist op 't desbetreffende concours in Maasbree een 1e prijs; eveneens met lof der jury te behalen!

Een serenade was er in 1973 voor:

-Bestuurslid Jan Tax; i.v.m. de hem toegekende zilveren legpenning van de L.L.T. B.

-'t Gouden echtpaar B. Theeuwen-v.d. Homberg in Venlo! (tot voor kort alhier nog woonachtig)

Ook déze gouden bruidegom hoorde ééns tot de oprichters van "Moed en IJver"!

-de succesvolle Drumband i.v.m. de in Horst behaalde 1e prijs met promotie!



\* Jan Tax krijgt de zilveren legpenning v.d. L.L.T.B.!

\* Gouden Echt paar B.Theeuwen-v.d.Homberg! (Hamèkers' Ben en Hombergs' Fientje!)

\* B.V.V.A'kampioen!



-Kampioenschap van 't A'elftal van B.V.V.27!

-En natuurlijk óók bij de uitreiking van de zilveren bondsspeld voor 25 jaren trouwe dienst als muzikant v.d. leden Jan Jochijms en Vict.Reijnen!

Op 't don.concert ontving men de fanfare uit Melderslo als gastgezelschap!

Em.pastoor H.Obers-muziekkenner bij uitstek,en welke tijdens zijn emeritaat alhier steeds veel belangstelling toonde voor 't wel en wee van "Moed en IJver", ging op zéér hoge leeftijd(ruim 90!!)over naar 'n beter leven!Uiteraard bewezen ook fanfare en Drumband de laatste eer!

Vermeldenwaard vinden we eveneens 't feit,dat aan dirigent Toon Emons-zelf lid van Tienray's Fanfare-op grond van zijn jarenlange lidmaatschap daarvan, en zijn inzet voor de bevordering van de beoefening van de edele toonkunst in Tienray-doch óók op méérdere plaatsen in de regio,als instructeur-de ere-medaille,verbonden aan de Orde van Oranje Nassau(zilver)werd toegekend!

We waren getuige van de uitreikingsceremonie door burgemeester Dittrich,in Tienray!Hartverwarmend te zien hoe de gedecoreerde-totáál onverwacht-werd "overrompeld"!

In 1974 was "Moed en IJver"aan de beurt 't solistenconcours Feli-maas verband, te organiseren.Van de eigen leden namen deel:Hans Beterams;Geert Emons;Geert Giesbertz;Wim Swinkels;Peter Tax;Leon Tax en Leon Wijnhoven!Voor allemaal,uitkomende in diverse afdelingen;een éérste prijs!

Grote teleurstelling in 't fanfare-kamp toen men-op concours in Tienray-'t genadeloze vonnis"2e Prijs"!!hoorde vellen!Had men zich dáár nu zo voor ingespanssen al die maanden van voorbereiding?Of was er misschien tòch wat mis met die bewuste geluidsinstallatie daar?Of.....was men wellicht wat gauw content geweest met zich zelf????

Hoe dan ook!'t Was in elk geval 'n bittere pil die men te slikken kreeg,en weer eens 'n bewijs,dat men echt niet té snel tevreden mag zijn met 't eigen muzikale kunnen!Er zijn nu eenmaal diverse factoren die een rol mee kunnen spelen!



(1ste Prijs in Clinge)

Er lǎg nog 'n kans,en wel op 't concours in Clinge,(Zeeuws-Vlaanderen),dat ca.2 weken na Tienray gehouden werd!

Men trok de stoute schoenen aan;schaafde in die korte tijd zoveel mogelijk bij-via een aantal extra repetities-en..... 'n royale éérste prijs was 't resultaat!

Op promotie had men natuurlijk al niet meer gerekend deze keer!

Op de thuisreis-en vooral tijdens de pleistering in "de Zweep" in 't Belgische Turnhout-bleek, hoe blij men was met de genoegdoening die men gekregen had voor de twijfelachtige "dreun" in Tienray opgelopen!

't Leven rolde verder! Ook de opleiding van de jonge muzikanten, alsook "trommel-  
laere" werd opnieuw aangepakt!

Het Instrumentenfonds organiseerde 'n goed geslaagde wielerronde (jammer van die regen!!) Met de opbrengst daarvan, alsmede van de landbouwprojecten zoals prei en zaad-wortelen; bijdragen van Anjerfonds Limburg; Industrieële Club Venray en de succesievelijk binnen gerolde donaties van sympathiserende inwoners, was 't verantwoord de "grote aanschaf" van 'n nieuw instrumentarium voor fanfare èn drumband te wagen!

Nog nooit in de geschiedenis van "Moed en IJver" kwam 't voor, in zulke korte tijd 'n onbelaste aankoop van ca. f26.000 te kunnen doen!

Een dankwoord aan de comité-leden van destijds (H.J. Franssen; Joos Vissers; Wim Janssen; Eug. Rötjes; M. van Mil; Alf. Cremers en Henny Vissers i.s.m. 't bestuur) is ook in deze uitgave terecht op z'n plaats dachten we; evenals voor ál diegenen die aan het tot stand komen van dit resultaat-op wèlke wijze dan ook-medewerkten!

Even vergelijken!

Het instrumentarium in 1918 kostte f 1.800

in 1936 f 2.500

in 1946 f 3.400

in 1959 f 7.500

in 1974 f26.000

Over inflatie gesproken.....!

De overdracht van de nieuwe instrumenten geschiedde door beschermheer H.J. Franssen, namens het Instrumentefonds-op Beloken Pasen! Eigenlijk 'n dag om nooit te vergeten!

De inzegening gebeurde-voorafgaande aan de officiële overdracht-tijdens een samen met zangvereniging "Erato" opgeluisterde Eucharistie-viering, tot intentie van alle overleden en levende leden en weldoeners, door pastoor Geurts!

Men blijft zo'n beetje bezig! Want....wannéér 'n muziek-of drumbankorps eenmaal geuniformeerd is, heeft men echter óók te rekenen met slijtage van uniformen; aanvulling i.v.m. nieuwe leden en..... "groei" van de jeugdleden! Van 't één komt 't ánder!

De in 1964 aangeschafte uniformen voor de fanfare bleken-al véél langer zelfs; doch nieuwe instrumenten genoten voorrang-óók aan vernieuwing toe! Spontaan verklaarden de leden van 't Instrumentencomité nog wel even te willen aanblijven en zitting te nemen in 'n Uniformenfonds! Even 'n naamswijziging van 't comité en 't draaide weer!

Liefst 10 serenades waren er te brengen dat jaar en wel i.v.m.:

- Kampioenschap van de Bejaarden-Toepclub!
- Kampioenschap A'jeugdelftal van B.V.V.27!
- 40 Jarig huwelijksfeest(léés dorpsfeest!)van beschermheer H.J.Franssen-Mulders en waarbij tevens werd meegewerkt aan de opluistering van de feest-mis die dag;i.s.m.zangvereniging "Erato"!
- Opening van de nieuwe cantine van B.V.V.27!
- 60 ste Verjaardag van Jet van 't Veerhuis!Haar broer Bèr(Blerick);zèlf behorend tot een van de allereerste leden van "Moed en IJver",sprak 't gezelschap toe!
- 40 Jarig bedrijfsjubileum bij Blitta B.V.van lid Arnold Schraven,en waarbij hij o.m.een onderscheiding mocht ontvangen van de zijde van de Kamer van Koophandel en fabrieken!
- 3e Lustrum van de Bejaardensocieteit!
- Toekenning van de gouden speld van verdienste v.d.Bejaardenbond,aan ere-lid A.Jochijms(zelf voorzitter van de plaatselijke Bejaardenvereniging)voor zijn inzet ook op dit terrein!
- Het behalen van een eerste prijs door zangvereniging"Erato"op 't concours in Aerle-Rixtel!
- Het 40 jarig bestaansfeest van de plaatselijke Vrouwenbond;de L.V.B. Kijkt U maar eens naar de foto's!(voor zover aanwezig wil dat zeggen natuurlijk!)

De drumband nam in 1974 deel aan festivals in Venray;Holthees en Oirlo en luisterde tevens de opening van "de Smetenhof" in Lottum mee op!

En andermaal mocht de kleine drummer Eric Langenkamp een eerste prijs op zijn naam brengen!Ditmaal op 't solistenconcours in Leunen!

Ook in 1975 gaan de uniformen-acties door!Giften sijpelen binnen en tevens houdt men de vaste acties zoals oud papier;oude metalen;landbouwprojecten;oliebollenverkoop door de Drumband enz.in de gaten!

Aan de reeks van jaarlijks terugkerende,vaste,op te luisteren evenementen; zoals o.m.carnaval;processies;communiefeesten;St.Maartensfeest;St.Nicolaas-intochten;Oranjefeesten e.d. werd er eentje toegevoegd;nl.de begeleiding van de intocht van "de bierkruiers" in 't kader van het intussen traditioneel geworden Zomerfeest van het St.Antonius-Gilde!

'n Serenade was er dat jaar i.v.m:

-Afscheid van meester Rouschop van 't onderwijs en de hem-ter gelegenheid daarvan-toegekende Pauselijke Onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice"als erkenning van zijn grote verdienste,niet alleen voor 't onderwijs hier,doch ook voor zijn grote inzet op het terrein van o.m.sport en cultuur binnen de gemeenschap en niet te vergeten voor zijn werk o.m.voor het Groene Kruis;Onderwijzersbond;Reclassering;Rode Kruis;ook buitendorps!

-De óók aan beschermheer H.J.Franssen toegekende onderscheiding"Pro Ecclesia et Pontifice";eveneens voor zijn jarenlange inzet voor 't plaatselijke gemeenschapsleven en daarbuiten;op zéér gevarieerd en vélerlei terrein(óók als werkggever en gemeentebestuurder!)



\* 40 jarig huwelijksfeest  
Beschermeer H.J.Franssen-  
Mulders!

\* Inzegening v.d.B.V.V.  
kantine!



\* Opening van de kantine  
van B.V.V.'27! (Waar  
'n gesprek na 'n Carna-  
valsreceptie al niet toe  
kan leiden.....!)



\* Jet v.d.Maas vierde  
de "zes kruisjes"!

\* 40 j.bedr.Jubileum bij  
Blitta B.V. van lid  
A.Schraven!



\* De Gouden speld voor verdienste v.d.Bejaardenbond voor A.Jochijms Sr!

\*"Erato" behaalde 'n 1ste prijs op 't concours in Aerle-Rixtel!

\* Communiefeestopluisteringen de jaren door.....!

\* De Vrouwenbond "40 jaar"!







Het gouden huwelijk  
 deze stond en tijd  
 Het zilveren jubileum van  
 Het 25 jarige bestaan en  
 van 't zollistencongres in  
 Bejaans; 2000 Tex; 1000  
 De laatste werkte met een  
 Hout-gevoel  
 Ook werd er 'n beschied  
 katholicus gebouwd  
 De 2 jaugige drumndel  
 een recente prijs; te behal



\* "De Bierkruiers!"

\* "Pro Ecclesia et Pontifice" voor A.Rouschop!

\* "Pro Ecclesia et Pontifice" voor beschermheer H.J.Franssen!



-Het gouden huwelijksfeest van 't Echtpaar J.C.Hendrix-Hermans-Hermans! ("Nol-  
deze Sjang en Til")

-Het zilveren jubileum van Hengelsportvereniging "Geduld Overwint"!

Met 2 éérste prijzen en 1 éérste mèt lof(duo)keerden de 4 jeugdige deelnemers  
aan 't solistenconcours in Broekhuizenvorst, terug! De prijswinnaars waren: Hans  
Beterams; Sraar Tax; Leon Tax en Leon Wijnhoven!

De fanfare werkte mee aan de muziekfeesten in Melderslo; Meerlo; Wellerlooi en  
Horst-America!

Ook werd er 'n bescheiden zondagochtendconcert met kleine drumbandshow op 't  
kerkplein gehouden!

De 2 jeugdige drumbandleden Kristel Schrijver en Anita Verberkt wisten beiden  
een eerste prijs te behalen op 't solistenconcours in Venlo!

En door de Drumband werd nog deelgenomen aan 'n festival in Oostrum en aan 'n  
"Frühschoppen" in Broekhuizen!



(Drumb.instr.Th.Roeven)

Instructeur Lei Clabbers (drumband) trok zich-onder dank  
aan hem, voor 't verrichtte werk-terug, en werd korte  
tijd daarna opgevolgd door Theo Roeven uit Venlo, welke  
tot op heden de drumband onder zijn hoede heeft!

Op 't donateurs-concert, waaraan ook werd medegewerkt  
door de harmonie "Sub Matris Tutula" uit Oostrum en "E-  
rato", werden de nieuwe uniformen aangeboden cq. geshowd  
Uiteraard onder dankbetuiging voor de van diverse zij-  
den ontvangen financ. medewerking, en waardoor het ge-  
stelde doel gerealiseerd kon worden!

Uit 1976 zal nog lang in herinnering blijven 'n uitwisseling met Fanfarezug  
"Grün Weiss" uit Bad Salzig! (Dld)

Erg gezellig weekend daar! Uiteraard musiceerde men méé in de optocht als ook bij  
het trad.kermis ritueel  
en wel net zo lang totdat  
de "Kirmesbaum" overeind  
stond! Ook voor de eucha-  
ristie-vieringsopluister-  
ing in de Zaterdagavond-  
mis daar, bestond véél be-  
langstelling!

In alle vrolijke drukte  
werd op de thuisreis 't  
vaandel vergeten; doch 's-  
anderdaags, nog vóór dat  
de repetitie s'avonds  
afgelopen was, was ook dät  
weer op zijn plaats!



(Bezoek aan "Grün Weiss" in Bad Salzig Dld)



\* "Sjang en Til" 50  
jaar getrouwd!



\* De Vis-club in 't  
zilver!

3 Fanfare-leerlingen en 1 lid, beproefden hun geluk op 't Solistenconcours in Grubbenvorst en wisten er een éérste prijs met verplichte promotie uit te halen daar!

De gelukkigen waren:

de leerlingen Rosalie van Kempen; Liesbeth Groenendijk; Elly Schraven en lid Geert Giesbertz!

'n Serenade resp. muzikale opluistering was er dat jaar i.v.m.:

-De toekenning van de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" aan ere-bestuurslid A. Jochijms Sr. op grond van zijn jarenlange inzet voor 't gemeenschapsleven hier ter plaatse!

- 't 40 Jarig priesterjubileum, dat melaatsenaalmoezenier Pater Jan Lemmen (werkz. op de melaatsenkolonie Aquiles Lisbôa Saô Luis-Brazilië) hier op vacantie zijnde, mocht vieren! "Moed en IJver" luisterde i.s.m. "Erato" (o.l.v.G. Wijnhoven) die prachtige feestmis op; alsook die t.g.v. zijn afscheid enkele maanden later! Voorts omljstte men met plezier de receptie, die aansluitend aan de kerkelijke viering gehouden werd!

-De toekenning van de gouden Bondsspeld i.v.m. het 40jarig lidmaatschap van "Moed en IJver" aan Arnold Schraven, en welke hem uitgereikt werd tijdens zijn zilveren huwelijksfeest!

-Kampioenschap van "de dèrd" van B.V.V. 27!

De fanfare nam muzikaal in 1976 voorts nog deel aan 'n Frühschoppen in Wanssum in 't kader van 't 100 jarig bestaan van fanfare "Concordia" aldaar; aan de Aspergefeesten in Broekhuizen; muziekfeesten in Lottum en 'n Frühschoppen in Horst-Hegelsom!

De drumband werkte evenééns mee aan 't Frühschoppen in Wanssum!

Intussen blijkt ook de Drumband aan nieuwe uniformen toe te zijn! Uiteindelijk hadden ze ook lang genoeg gewacht; doch ze waren zo netjes hun "grotere broers en zussen" van de fanfare-zonder morren-vóór te laten gaan! Maar nu moest 't er toch maar van komen; 't Was dan ook hard nodig!

Zo dacht óók 't bestuur er over, en nam 't punt in studie!

1977! Na diverse malen 't plan voor de uniformering van de Drumband te hebben bekeken bleek 't "haalbaar"! Doorzetten dan maar! Er was nog wat geld beschikbaar op de Uniformenrekening, zodat deze keer-gelukkig-géén grootscheepse financiële acties ontketend behoeften te worden!

De Drumband begeleidde in 1977 't plaatselijk St. Antonius-Gilde op haar uitwisselingsbezoek naar 't duitse Glaback; nam voorts deel aan de festiviteiten rond "160 jaren Koninklijke Harmonie" in Horst; aan 'n festival in de sport-hal in Venray en luisterde, eveneens met plezier, enkele lampionoptochten voor de kinderen van de gasten van 't "Roekenbosch" op en.....niet te vergeten, hadden ze óók nog 't nodige werk met de voorbereiding voor het concours, waarvoor



\* 't Vaandel werd "even" op-  
gehaald in Bad-Salzig!



\* "Pro Ecclesia" voor dorps-  
pionier A. Jochijms Sr!



\* De gouden speld voor "40 jaren  
trouwe dienst" als muzikant voor lid  
A. Schraven!



\* Idem! De gedecoreerde-tevens ass.  
dirigent-dirigeert 't corps,  
tijdens de receptie!



\* 40 j.Pr.jubileum van  
Pater Jan Lemmen!  
Op weg naar de kerk  
v.h.Dank-offer!

\* Idem! De 5 Blitters-  
wijkse priesterzonen  
concelebreren 't Dank-  
offer voor 40 jaren  
Priesterschap!Uniek  
moment!('t Had de fleur  
v.h.Rijke Roomse leven  
van weleer!)

\* 't 3e-Elftal v B.V.V.  
'27 kampioen!



men had ingeschreven!



(Drumband op concours in Linne!)

Vol goede moed trok men dus-gestoken in hun mooie nieuwe uniformen-naar Linne! Een éérste prijs was de beloning voor de vele repetities waarmee men zich op 't concours had voorbereid!

De fanfare stond bij thuiskomst uit Linne uiteraard aangetreden, en bracht een welverdiende serenade! Al was 't dan Zondag, men was er voor thuis gebleven!

De nieuwe uniformen waren net voor 't concours gereed gekomen; doch ze konden in 't weekend, voorafgaande daaraan, door alle mogelijke oorzaken niet meer op 'n Zaterdagavond of Zondagochtend den volke getoond worden! En men wilde zich éérst aan de inwoners laten zien, alvorens er officieel mee uit te trekken! Dan maar op een Maandagavond; vlak vóór de fanfare-repetitie! Aldus geschiedde, en de fanfare trok in de "show-optocht" natuurlijk mee!

Ook dát zat er weer op, en de mensen die zich voor dit uniformeringsplan inzetten-op welk terrein dank ook-mochten terecht trots zijn op 't bereikte resultaat, en dank ervaren!

Ook voor de muzikanten was 't soms "druk" in 1977!

Met twee dubbel-kwartetten trok men b.v. naar 't Feli-maas Solistenconcours in Lottum! De kwartetten werden gevormd door: Hans Beterams; Frans Gielen Wzn; Geert Giesbertz; Liesbeth Groenendijk (leerling); Rosalie van Kempen (leerling) Jan Kleeven; Ben Kusters; Kitty Schraven; Elly Schraven (leerling); Els de Swart; Anjo Surminski; Prankie Surminski; Annie Swinkels; Peter Tax; Sraar Tax en Thea Wijnhoven!

Voor elk kwartet een éérste prijs! Schóón resultaat!

Vanzelfsprekend stond 1977-óók voor de fanfare-grotendeels in 't teken van het concours, dat op 23 October in het Geldersche Wehl gehouden zou worden, en waarvoor was ingetekend! 't Zou ontzettend véél tijd en aandacht gaan vergen!

Op 't donateursconcert ontving men dat jaar als gastgezelschap niemand minder dan de Koninklijke Harmonie van Horst o.l.v. de Heer van Acht! De "Mühltaler Muzikanten" (gerecruteerd uit de Kon. Harmonie) zorgden na 't officiële gedeelte voor de juiste stemming tijdens 't mee verbonden bal!

Buitendien nam men nog deel aan 'n Frúhschoppen in Horst-America, in 't kader van de muziekfeesten aldaar!



(Grün Weiss"uit Bad Salzig bracht 'n tegenbezoek)

en.....de eigen Blaaskapel!"Altijd prijs"!

Begin October gaf men op de "Bitterplaats" bij restaurant "t Roekenbosch" 'n Zondagochtendconcert!

Heerlijk, rustig herfstweer en véél belangstelling van de zijde van de gasten van 't Park daar!

Na vele extra repetities; ook buitendorps i.v.m. accoustiekvergelijking e.d kwam de concoursdatum voor de fanfare steeds dichterbij!



(Fanfare op concours in Wehl)

Enige weken vóórdien, ging men nog even op "tentamen" in Heythuizen, voor 'n tussentijdse beoordeling van de concourswerken!

Eindelijk dan werd 't 23 October A.D.1977! Wat zal 't worden?

In Wehl even inspelen in 't "Jagershuis", en dan naar de sporthal daar, waar 't "examen" zou plaatsvinden!

De spanning was te snijden! Royale éérste prijs oordeelde de jury! Ca.20 punten over; doch net 4½ punt tekort voor promotie!

Promotie had 't feest natuurlijk volkomen gemaakt!

Blij was men echter toch; en mócht men ook zijn, temeer daar 't in elk geval een royale "éérste" was!



Dat men echt tevréden mocht zijn, bewezen ook nog eens de uitslagen, die men kort daarna in 't Dagblad kon lezen!! Men had, noch in 't Brabantse, noch in 't Limburgse met de prijzen "gegooid", net zo min als in het Gelderse!

Er werd 'n gezellige thuisreis van gemaakt! 't Was deze keer wel niet "de Zweep" waar aangelegd werd; doch in 't Brabantse Zeeland was 't óók goed toeven!

Ondanks de perikelen die-zowel drumband alsook fanfare-kenden rond 't concoursgebeuren, met alles wat daaraan vastzit, werden de traditionele opluisteringen toch niet vergeten; en zeker niet de extra feiten uit 't dorpsleven anno 1977!

Zo was er b.v. een serenade resp. muzikale opluistering i.v.m.:

- 't "2 x 11" van Carnavalsvereniging "De Ruuk" en waarbij o.m. ook aanwezig alle oud-prinsen en boerenbruidsparen vanaf de oprichting in 1956! Met recht 'n waar dorpsfeest! Voor de éérste keer ook 'n officiële carnavalsmis m.m.v. Blaaskapel; Prins; Vorst en Nar!

- 't Afscheid van pastoor J. Geurts! Van harte werd er uiteraard meegewerkt aan de Eucharistie-vieringsopluistering (i.s.m. "Erato") alsook aan de muzikale omlijsting van die geweldige afscheidsreceptie in de zaal, waarbij de scheidende herder-als dank voor zijn nimmer aflatende zorg om zijn kudde gedurende de 19 jaren van zijn pastoraat hier-een Lourdesreis kreeg aangeboden!

- De installatie van zijn opvolger in 't ambt; Dr. Alb. Raijmaeckers C.M. zowel v.w.b. diens "intocht" alsook v.w.b. de opluistering van de installatie-mis (i.s.m. "Erato") en de in de kerk gehouden kennismakings-receptie!

- De officiële opening van vacantie-bungalowpark "t Roekenbosch" (voorm. "Bergerhof") door burgemeester Dittrich!

- 't Gouden Huwelijksfeest van de echtelieden Willem Hendriks-Henckens van de Veerweg! ("Wum en Stien van de Hei"!)

- 't Gouden jubileum (Pinksteren) van "good old B.V.V. '27!"

't Begon met de muzikale begeleiding van de deelnemers aan die grote "Zeskamp" naar het sportpark! 'n Feest op zich die Zeskamp!

Uiteraard óók 'n klinkende serenade tijdens de gehouden receptie; óók ter ere van allemaal die gedecoreerden!

En 's-anderdaags was men graag weer present om i.s.m. "Erato" de feestmis, opgedragen door de Nat. Sportadviseur, Mgr. P. Boymans, op te luisteren!

- 't Zilveren Huwelijksfeest van dir. A. Emons in Tienray en waarbij 'n muzikale hulde door zijn eigen corps, natuurlijk niet mocht ontbreken!

- 't Door Jan Verstraelen Gzn. behaalde "zilver" op de W.K. Tafeltennis (Invaliden-

't " 2 X 11 " VAN CARNAVALSVERENIGING " DE RUKK"



\* 't "2 x 11" van Carnavalsvereniging "De Ruuk"!

\* Idem!

\* Idem! Ook de oud-Prinsen waren van de partij!





\* Pastoor J. Geurts ging vertrekken! U ziet hem hier "De zilveren Roek" in ontvangst nemen tijdens 't "2 x 11" feest v. d. Carnavalsvereniging (vlak voor zijn off. vertrek!)

\* Dr. Alb. Raijmaekers C.M. werd zijn opvolger!

\* Op weg naar de installatieplechtigheid van pastoor Raijmaekers!





\* B.V.V.'27"50 jaren jong"!!Huldiging v.d. oprichters!

\* Idem! "Lei de Swart" en "Schoesters'Piet" 50 jaar lid!

\* Idem! Huldiging v.d.zilveren jubilarissen!





(Zilv.Huwelijksfeest van dir.A.Emons in Tienray) heer is!En.....vanwege de intentie iets voor de vereniging

te willen"doen"!

Ook tijdens het optreden op 't stadsplein daar, had men aan belangstelling niet te klagen!!'n Enthousiasteling daar had er graag 'n flinke fooi in DM. voor over om óók eens te mogen dirigeren!

De fanfare hield een receptie t.g.v.het in Wehl behaalde succes en tijdens welke natuurlijk de Drumband een serenaatje bracht,en hiermee een eerder gedane belofte(nl.bij hun terugkeer van 't concours in Linne)inlost!

't Jubileum gaat in zicht komen!'t Werk-comité start haar voorbereidingen!

1977 werd afgesloten met de begeleiding van enkele fakkeloptochten voor de kinderen van het"Roekenbosch", op dat moment op vakantie daar!

We zijn intussen aangeland in 1978!'t Jaar dus,dat in 't teken van 't diamanten bestaansfeest zal staan!

Naast de traditionele opluisteringen valt hieruit-althans tot aan het ter



perse gaan van deze uitgave wil dat zeggen-nog weinig aan hoogtepunten; noch in de vereniging; noch uit 't dorpsleven te vermelden!

Wèl-nog nèt op de valreep dus-de muzikale hulde die men bracht in de Tienrayse"Zonnehof"aan 't gouden echtpaar Jac.Reijnen-Versteegen;tot voor enkele jaren alhier woonachtig op "Wijnhoverhof" en naderhand



\* Andermaal B.V.V.'27 in 't goud! 3 x 'n N.K.S. onderscheiding!

\* "Zilver" op de W.K. tafeltennis(Alysbury-Engeland) voor Jan Verstraelen G zn!

\* 'n Serenade aan oudmuzikant(was ééns +/- 40 j.actief)Toon Willems t.g.v.zijn 40 jarig-huwelijksfeest!



Het om hun vertrek naar...  
 Lok deze gouden bruidsgon...  
 bliek zij (n partij) mee...  
 En natuurlijk ook de de...  
 waarom voor 't eerst door...  
 't een éérste prijs was...  
 (Hijnszwaarte voren):  
 ...Kist...  
 ...Rid...  
 ...Hain...  
 ...Gro...  
 ...Tis...  
 Vlak vóór de feestverga...  
 dank voor 't verrichte wa...  
 door J. (Gronendijk!)  
 Het zover dan de bl...

Kijkt u nog even mee???  
 Kivants echter be...  
 in die no...  
 (Hijnszwaarte voren):  
 dan 't zover dan de bl...

\* Op de off.openingsdag van Vacantiebungalow-park "'t Roekenbosch!"



\* Willem en Stina Hendrix-Henckens v.d.Veerweg, vierden hun Gouden huwelijksfeest!

(tot aan hun vertrek naar Tienray)nog even op"Bergerhof"!

Ook deze gouden bruidegom behoorde bij de oprichters van "Moed en IJver"; blies zijn partij mee;was vele jaren bestuurslid en momenteel ere-lid!

En natuurlijk ook de deelname aan 't Feli-maas Solisten concours in Tienray waaraan voor 't eerst door de Drumband werd deelgenomen!3 x 'n tweede-en 7 x een éérste prijs was 't resultaat!

Deelneemsters waren:

Fanfare: Kitty en Elly Schraven!

Drumband: Ria en Gertie Roosengarten, Yvonne en Monique Linskens, Helma Theeuwen, Ineke Hendriks, Leonie Coenders, Susan Groenendijk, Mirjam Hofmans, Gertie Thiesen, Petra Thiesen, Kristel Schrijver en Mieke Gooren!

Vlak vóór de jaarvergadering bedankte pres. M.Linskens en werd-onder dank voor 't verrichte werk-(2 periodes van voorzitterschap) opgevolgd door G.Groenendijk!



Tot zover dan de biografie van onze"zestigjarige"!

Alvorens echter definitief af te sluiten, laten we U eerst nog eens even in die na-oorlogse periode tot heden toe, verwijlen-óók via 'n aantal, hierna volgende "Herinneringen in nieuwere-en nieuwste plaatjes"-en waarna dan 't doek valt over al die voorbije jaren bij 't slotwoord!

KIJKT U NOG EVEN MEE?????



HERINNERINGEN IN NIEUWERE EN

NIEUWSTE PLAATJES!

PERIODE NA DE BEVRIJDING TOT BEGIN 1978!



\*".....en de boer  
hij werkte voort!"  
(Er lag nog allerhand  
te doen na de bevrij-  
ding!)



HERINNERINGEN

PERIODE NA DE BEVRIJDING



\* De noodpastorie!  
"Trui" poseert even  
v.d. fotograaf!

\* Eén van de vele nood-  
woningen! (Fam. M. Vissers,  
waar later E. Rötjes  
nieuw bouwde!)

\* De noodschool v.h.  
basisonderwijs!





\* 't Eerste kleuteronderwijs kon in 1946 van start; zij 't dan eveneens in 'n noodbehuizing!

\* Bij de noodschool!

\* 't Was "kaal" geworden in 't Centrum...! (U ziet links nog 't vroegere woonhuis "Mathies Küppers" v.d. Smele: waar thans bejaardenvoningen!





\* Meester Bexkens met zijn klas!

\* Meisjes van de 6e klas met o.m. 't nieuwe schoolhoofd A.Rouschop juffr.Franssen en meester Volleberg!

\* De vlag in top!De nieuwe school schiet op!





\* 1e Fase van de restauratie van de verwoeste parochiekerk!

\* Idem!



\* De school is klaar!



\* 't Nieuwe kantoor  
van Blitta!

\* 1 ste Grote personeels-  
reis na de oorlog  
bij Blitta! (Mede t.g.v.  
't 25 jarig bestaan  
van 't bedrijf!)





( J.Zegers)  
\* In 1952 volgde Sjeng  
Zegers zijn vader op  
als koster en bleef  
dit tot 1975!

\* Beeknormalisatie in 't  
kader van de ruilver-  
kaveling!

\* De Hengelsportvereniging  
"Geduld Overwint"; op-  
gericht in 1950!

\* Meester Rouschop met  
"de Zwaluwen" in 1952!  
(schoolvoetbal!





(1952)  
 In 1952 volgde de  
 leden zijn vader op  
 als leider van de  
 dit tot 1952

\* "De jonge Garde" (opge-  
 richt in 1952) maakte  
 'n trip naar Kevelaer!



\* De nieuwe kleuter-  
 school aan de Maasweg  
 (thans jeugdgebouw!)





\* De Kajotters vierden in 1953 hun eerste lustrum, tegelijk met de vaandelwijding! (Poseren hier voor 't jeugdgebouw; de vroegere noodschool oftewel "de Brak!")

\* De afbouw v.d.kerk vordert! De toren in de steigers! ('54)

\* Bij de nieuwe school!





\* De toren nadert zijn voltooiing!

\* De parochiekerk; in 1954 uit de oorlogsas herrezen en verbouwd tot kruiskerk!





\*"Lènnard en Betje" in 't huisje op de heide! (".....en Lènnard vlechte verder"!)

\* 't Parochiehuis kwam gereed! ('55)



\* Toon en Truus Kusters-Hendriks werden de eerste beheerders daarvan!



\* Reconstructie van de Oude Heerweg!

\* 't "hèlligenhuuske" in vroeger dagen! (Waar nu Ton Thiesen en Wiel Kreutz)

\* Genoemde weg-reconstructie maakte verplaatsing v. 't Kapelletje noodzakelijk! (Thans bij vluchtheuvel nabij J. Vissers, Oude Heerweg!)



\* Laatste tocht van Mgr. A. Hanssen! De lijk-wagen - op weg naar de begrafenis stopte even voor 'n laatste groet!

\* Een van de eerste bejaarden-uitstapjes!



\* De Jonge Garde trad meerdere malen op tijdens de "Gilde-feesten" op kasteel Well!



\* Woonhuis "Rutten Toën" (van de vroegere "Smele") moest wijken voor woningbouw in Antonius-en Nieuwstraat!



\* De "Dwarsweg" in 1960!  
(Thans Nieuwstraat!)

\* 'n Glimp van huize Peter Arts (waar thans Herm. Arts, Nieuwstraat) met op de achtergrond de v.m. houten noodwoningen aan de "Donk weg!"





\* De 1ste gróte schoolreis(A'dam) in 1962!

\* De Postduivenvereniging;opgericht in 1960!

\* Pastoor Driessen(historicus) uit Well op de kansel in de Herv.Kerk t.g.v.de ingebruikname van het nieuwe orgel('63) waarbij hij 'n inleiding hield over de geschiedenis van 't protestantisme in Nrd-Limburg!





- \* Billardclub "B.B.C."! Opgericht in 1965!
- \* Hoog water in 1965! De Veerweg staat weer eens blank!
- \* St. Antoniuskapelletje op de punt Langstraat/Antoniusstraat sedert 1963 trouw als rustaltaar fungerend voor de 2e Sacramentsprocessie! (Zondag na de 8ste september!)







De Kerktoegang  
in 2001



\* De gemengde zangvereniging "Erato" werd opgericht in 1967! (1ste dirigent G. Wijnhoven tot 1977!)

\* Eerste Vacantie-kamp van "Jong Nederland" in Groesbeek! (1966)

\* Woonhuis "Kerste Sjang van den Berg" maakte plaats!





\* Blick op de Kerkstraat en Veerweg-  
gebied!



\* Kijkje richting Maasweg!



\* Fragment Oude Heerweg!



\* Jan Franssenstraat en verder!



\* Nieuwstr/Antoniustr. en omgeving!



\* Herinnering aan meester Knoops! (Communicanten 1968!) Hij kwam in 1956 a.d. school en vertrok in 1972!

\* "Blitta" breidde zich gestaag uit!

\* Verdwaalde jeugdige "steppers" (Antoon Koster en Lidia Aerts uit Horst) werden in '68 "opgevangen" en weer thuis "bezorgd"!





\* 'n Kijkje in de Antoniusstraat (de vroegere "Smelle") vlak na de aanleg van 't aardgas!

\* Meester Rouschop met de schoolverlaters van 1971!

\* Meester Wilmer (die in 1975 schoolhoofd Rouschop zou opvolgen) hier met de 1e communicanten van 1974!





\* 't Eerste jeugdkamp van B.V.V.'27!

\* De vroegere boerderij "Henckens v.d.Smele" (naderhand Fr.Gielen en na de bevrijding Jan Tax resp.Theo Tax)moest wijken voor woningbouw!

\* En zo zag 't er na de sloop v.d.boerderij uit in Antonius-en Nieuwstraat!







\* Parochiekerk en pastorie!

\* De St. Anna-kapel!

\* De Hervormde Kerk!

\* De school; incl. de nieuwe kleuterschool! (Integratie kleuter/basisonderwijs!)





\* "Wijnhoverhof!"

\* Vacantiebungalowpark  
"'t Roekenbosch"!(Nabij  
v.m."Berger Hof")

\* Woongebied "'t Poelen-  
bos"!







\* Op de "Hei" (Oyenseweg) is 't altijd 't mooist als de wildekers in bloei staat!



\* Mest-Fermenteerbedrijf fa. Theeuwen!

\* Inkijk Oude Heerweg vanaf de Oyenseweg!



\* Idem! vanaf 't kruispunt bij de "kapper"!



\* J. Franssenstraat!



\* Pastoor Verheggenstraat!



\* 't Plein!



\* Kerkstraat v.a. A. Jochijms!



\* Inkijk Langstr v.a. "St. Tunnis"!



\* Mgr. Martensstraat!



\* Antoniusstraat!



\* Idem!



\* van Lijndenstraat!



\* Nieuwstraat!



"Bergerhof" in 'n nieuwe versie!



\* Inkijk Oude Heerweg vanaf 't Meuleveld"



\* Rust bij 't viswater  
"De Lingstraat!!"



\*"Doar waar de Maas dur  
't vlakland gut.....!"  
(uit:"Waor huur ik  
thuus"v.Mr.Rongen!)

BESTUUR en LEDEN van FANFARE en DRUMBAND in 't JUBILEUMJAAR!

- \* BESTUUR: President : -G. Groenendijk  
Secretaris : -P. Beterams  
Bestuursleden : -E. Martens  
-L. Mooren  
-J. v. Nuenen  
-J. Reijnen (Jzn)  
-J. Tax (vv.)  
-Th. Wijnhoven  
-G. Wijnhoven
- \* DIRIGENTEN/INSTRUCT. : -A. Emons (Fanfare)  
-Th. Roeven (Drumband)

LEDEN VAN DE FANFARE :

- |                         |                  |                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| -Beterams Hans          | -Pijpers Jan     | -Surminski Anjo            |
| -Gielen Frans Wzn.      | -Reijnen Ger.    | -Surminski Pranki          |
| -Gielen Frans           | -Reijnen Victor  | -Tax Ger                   |
| -Giesbertz Geert        | -Rötjes Eugène   | -Tax Peter                 |
| -Groenendijk Liesbeth   | -Schraven Arnold | -Tax Leon                  |
| -Janssen-Franssen Helma | -Schraven Kitty  | -Tax Sraar                 |
| -Jochijms Jan           | -Schraven Elly   | -Verberkt Harry            |
| -Kempen van Rosalie     | -Swart de Jan    | -Vermazeren Jan            |
| -Kleeven Jan            | -Swart de Els    | -Vissers-Reijnen Riek      |
| -Kusters Ben            | -Swinkels Theo   | -Wijnhoven Thea            |
| -Langenkamp Jan         | -Swinkels Wim    | -Wijnhoven Leon            |
| -Langenkamp Hans        | -Swinkels Annie  | -Wijnhoven Rob (vaandeldr) |
| -Langenkamp Eric        | -Surminski Mies  | -Wilmer Jos                |
| -Lemmen Jan             | -Surminski Piet  |                            |

LEDEN VAN DE DRUMBAND :

- |                    |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| -Coenders Leonie   | -Martens Erica      | -Theeuwen Helma  |
| -Gielen Marian     | -v. Nuenen Henry    | -Thiesen Gerty   |
| -Gooren Mieke      | -v. Nuenen Mario    | -Thiesen Petra   |
| -Groenendijk Susan | -Reijnen José       | -Wijnhoven Doris |
| -Henrix Jo         | -Roosengarten Ria   |                  |
| -Hendriks Ineke    | -Roosengarten Gerty |                  |
| -Hofmans Mirjam    | -Schrijver Kristel  |                  |
| -Linskens Yvon     | -Surminski Robert   |                  |
| -Linskens Monique  | -Surminski Xandra   |                  |

FANFARE EN DRUMBAND ANNO 1 9 7 8 !



\* Fanfare  
anno 1978 !



\* Drumband  
anno 1978 !

TOT BESLUIT !  
=====

We zijn gekomen aan 't einde van de KRONIEKEN EN PLAATJES, en zetten er nu 'n punt achter; in de stille hoop 't geheel nog wat jaartjes te kunnen volgen en b.v. over 'n jaar of tien-bij leven en welzijn uiteraard-'t dan weer eens te mogen aanvullen! Bewaar de uitgave dus goed als U wilt!

Tot slot nog dít!

Met liefde en interesse is er gewerkt aan de samenstelling van dit "levensverhaal"!

Nogmaals! Niet alleen om de geschiedenis van fanfare en drumband en de oude zangvereniging weer eens zo 'n beetje op papier te hebben; doch évenzeer omdat we leefden in de overtuiging, mèt de gekozen opzet-waarbij 'n groot aantal dorpsgebeurtenissen cq. dorpsbeelden in foto's als 't ware hèreleven-óók onze dorpsgemeenschap 'n plezier te doen!

Ieder mens duikt van nature nl-bij tijd en wijle-graag nog eens in 't verleden terug! En foto's vergemakkelijken dit!

Wanneer U zich zelf toevallig ook nog eens 'n keer ontdekt heeft op een of ander plaatje, zal 't wellicht voor U nóg prettiger zijn 't verhaal te lezen en allemaal die prentjes eens op Uw gemak te bekijken!

Hopen voorts graag, dat U inderdád vreugde heeft ervaren aan 't opnieuw beleven van al die jaren-die weliswaar voorbij zijn-doch toch nog alleszins de moeite waard dachten we-om deze nog eens de revue te laten passeren, en er weer eens in gedachten in te vertoeven zelfs!

Aangenomen, dat U Uw sympathie aan fanfare en drumband-óók in de toekomst-zult willen blijven geven, durven we stellen, dat "Moed en IJver" op háár beurt bereid blijft, 't dorp méé leefbaar te houden!

Men zal dit doen; enerzijds door aandacht te blijven schenken aan 't stimuleren van de beoefening der edele toonkunst of van 't pittige drum-en showwerk; en anderzijds door de opluistering van alle mogelijke dorpsgebeurtenissen van enige betekenis! MOGEN 't er NOG Héél VELE ZIJN!!

In deze geest dan zij "HOE 't GLOBAAL REILDE EN ZEILDE, DE JAREN DOOR....."



hierbij opgedragen aan de huidige gemeenschap Blitterswijk; oud-dorpsgenoten; inwoners van de toekomst en alle verdere belangstellenden!

P. Beterams,

Secretaris "Moed en IJver"

Blitterswijk, Pinksteren 1978!

## ERE-LIJST VAN SPONSORS DIE ONS DEZE UITGAVE FINANCIËEL MOGELIJK MAAKTEN

Ere-leden; oprichters; oud-inwoners; inwoners en overigen.

J. Aerts	Blitterswijck	Dr. K. S. Heys	Meerlo
Dr. J. v. Arensbergen	Meerlo	A. Jochijms Sr.	Blitterswijck
Jos. Bovee	Velden	R. Jochijms	Belfeld
Fr. Cremers	Blitterswijck	Dr. Kremer	Venraij
Mevr. G. Cremers-Hermans	Blitterswijck	L. Linskens Jzn.	Blitterswijck
Dames M en A. Cremers	Blitterswijck	J. Linskens Mzn.	Blitterswijck
Alf. Cremers	Blitterswijck	Jac. Reijnen Sr.	Tienraij
Dr. J. v. Dijck	Broekhuizenvorst	Hub. Reijnen	Blitterswijck
H. J. Franssen-Mulders	Blitterswijck	Dr. Sala	Venraij
N. N.		Kind. Smits	Blitterswijck
W. Gielen	Blitterswijck	B. Theeuwen Sr.	Venlo
Mevr. M. Hendrix-Hermans	Venraij	H. Weijs	Blitterswijck
A. Hendrix-Haegens	Blitterswijck	J. Weijs	Blitterswijck
Jos Hermans	Blitterswijck	Fr. Werland	Blitterswijck

### Instellingen en bedrijven.

H. Aerts Grondbew.	Broekhuizen	Meulenbeld Assurant.	Bl'wijck/Horst
Beerkens Onderhoud	Blitterswijck	Parochiehuis	Blitterswijck
Blitta B. V.	Venraij/Bl'wijck	Rabø Bank	Wanssum/Bl'wijck
Bohnen Vacantiebungalowpark		Rank Xerox	Venraij
"'t Roekenbosch"	Blitterswijck	H. Reijntjes Bouwburo	Nieuw-Bergen
Citadel Drankenh.	Arcen	J. Rongen Kwekerij	Blitterswijck
Coenders Landb. werkt.	Lottum	E. Rötjes Assurant.	Blitterswijck
C. Elbers café/friture	Blitterswijck	Schreven Muziekinstrum.	Nijmegen
Encko Betonindustrie	Wanssum	Sleven Textiel	Hunsel
Industr. Club Venray e. o.	Venraij	J. de Swart Bakkerij/annex café	Blitterswijck
Jacobs Loonbedrijf	Geijsteren	M. Swinkels Bloemisterij	Blitterswijck
Jecotrans B. V.	Venlo	"De Heibloem"	
W. Jochijms Schildersbedr./		Gebr. Theeuwen Mestferment. bedr.	Blitterswijck
Drogisterij	Blitterswijck	M. J. J. Vissers Kwekerijen "De Molen"	Blitterswijck
R. K. Kerkbe stuur	Blitterswijck	W. J. Vissers & Zn. Kwekerijen "De Maas"	Blitterswijck
L. Kersten Slagerij	Blitterswijck	G. Vissers Jaczn. Kwekerij	Blitterswijck
F. Kersten Constructie	Wanssum	Jack Vissers Transporten	Blitterswijck
Kleuskens Fijnhouth.	Venlo	Mevr. H. Verbaarschot-Reijnen	
Kusters Electro	Meerlo/Bl'wijck	café " 't Veerhuis"	Blitterswijck
J. Lemmen Kwekerij	Blitterswijck	Mevr. A. Verstraelen-Driessen	
L. L. T. B. / V. O. F. /		Meubelhandel	Blitterswijck
S. A. W. E. C. O.	Bl'wijck/Oirlo	Vullings-Janssen Drankenhandel	Horst
Linskens' Bouwbedrijf	Blitterswijck	Hub. Willems Kwekerij	Blitterswijck
v. Lipzig Geluidstechn.	Meerlo	We-Je-Be Garage (Wim Janssen)	Blitterswijck
Maessen Landb. werkt.	Helden		

**HARTELIJK DANK** zeggen we hierbij voor de ondervonden financ. medewerking van de in deze ere-lijst genoemde ere-leden; oprichters; oud-inwoners; inwoners; instellingen en bedrijven!